

Reacties

1.

Goedenavond

Ik las jullie reactie op de docu Children of the Cult. Ik heb 2 vragen: Waarom nemen jullie niet volledige verantwoordelijkheid? Waarom ontkennen jullie de termen verkrachting en aanranding? Juridisch is het zo dat seks met minderjarigen verkrachting is, zodat hierover eigenlijk geen discussie over mogelijk is. Daarom nog een derde vraag: moeten jullie niet in therapie?

Vriendelijke groeten,

Een hoogst verbaasde lezer

C.W.

2.

Betreft: Generatie Bhagwan

Aan de Vrienden van Osho,

In plaats van boven het artikel Generatie Bhagwan een stuk over Tienerseks te plaatsen, had u beter erkenning kunnen geven aan Maroesja Perizonius. Bijvoorbeeld door een (voormalig) sannyasin het woord te geven die bevestigt wat zij en de slachtoffers in hun kwetsbaarheid voor de camera hebben verteld over hun ervaringen.

Namasthe

S.R.

3.

Hey gisteren avond (zondag avond) om 22:40 op NPO/NCRV 2 (je kan terug kijken) Generatie Bagwan, gaat over de kinderen in die Amerikaanse Ashram daar in anitlope. Ze zijn seksueel misbruikt daar. Ik kreeg die tip om te kijken. Maar die vriendin was heel boos op Osho. Ik ben gaan kijken eerst en heb dan mijn verhaal verteld wat u vroeger ook aan mij ook verteld heeft en waar ik ook achter sta nog steeds. Dat Osho dat niet gedaan heeft, maar dat er mensen zijn die overal zijn en daar ook die kinderen misbruiken, dat het overal gebeurt en niet alleen daar maar ook in de kerk en ook op school en in de families, overal. Osho zegt niet dat kinderen verkracht moeten worden, mensen doen dat zelf, net als mensen ook zelf orgies doen. En als kind kom je overal stiekem waar je niet mag zijn, kinderen zijn nieuwsgierig enz enz. Ik heb gezegd dat als ik daar was dat ik ze gepakt had en in die Nevada woestijn had laten verdwijnen die pedofiele shit. Maar die gasten doen het zelf, niemand zegt dat hun het moeten doen of zo Enz enz. (ik heb het ingesproken, dus morgen wachten op reactie van haar 😬) heb gezegd dat ze Osho kapot willen maken, is gewoon shit. En het is geen sekte of zo, het is een ashram en comunnes hebben ze. Is totaal wat anders dan Sekte. Enz enz. Ik raad aan om te gaan kijken zelf 😞

W.

4.

Ik had de documentaire 'Children of the Cult' al eerder gezien, voor de uitzending van Zondagavond, en schrijf dus met enige afstand van het gebeuren. Toen ik hem voor het eerst zag, kon ik hem maar met moeite in één keer bekijken, zo aangrijpend vond ik het. Dit waren per slot van rekening mijn leeftijdgenoten op de Ranch, sommigen van wie ik kende, en gebeurtenissen die ook in mij hun sporen hadden achtergelaten.

Nu, een jaar nadat de docu voor korte tijd op YouTube stond, denk ik er anders over dan toen. De woede is gekoeld en langzaam verdwenen, en wat overbleef was mijn diepe appreciatie voor Osho. Ik denk toch dat hij veel mensen heeft bewogen om hun voeten op het spirituele pad te zetten, te gaan mediteren, therapie te gaan gebruiken om inzicht in zichzelf te krijgen.

Ik heb in mijn jeugd niet al te lang in de communes gezeten — drie maanden in Poona 1, een jaar in De Stad Rajneesh in Heerde, en een jaar in Rajneeshpuram — maar ik herinner me grotendeels een mooie tijd. En ik ben dankbaar voor de introductie tot de wonderbaarlijke rijkdom van de werelds spiritualiteit.

De woorden die de Boeddha naliert, "be a light unto yourself", zijn mij lang bijgebleven. Want het is een opgave voor het leven, je kan jaren en jaren bezig zijn om uit te vinden hoe je dat moet doen. Toch is vriendelijkheid voor jezelf, en vriendelijkheid voor anderen, een goed begin.

Veel liefde aan jullie allen,
N.

5.

Zeg ik weet niet of je deze docu hebt gezien??

<https://www.npodoc.nl/artikelen/generatie-bhagwan#:~:text=Prijswinnende%20documentaire,op%20het%20Nederlands%20Film%20Festival.>

Maar je denkt toch niet dat ik aan deze idioterie ga meedoen, want die Baghwan die jullie aanhangen is een volslagen debiel geweest en kinderverkrachters zijn gang liet gaan.

Ongelooflijk jullie!!

Met hele kwade groet,
J.T.

6.

Deze mail betreft aandacht voor de documentaire van Maroesja Perizonius.

Die was dus afgelopen zondag op de NPO te zien. Ik keek vanmiddag pas op npodoc.nl.

Ik was er nogal door aangegrepen. Natuurlijk had ik Maroesje wel eerder op tv gezien.

En er nooit veel aandacht aan gegeven. 'Zou kunnen, maar dan wel op heel kleine schaal...'

Deze docu zet alles in een totaal ander daglicht. Beter gezegd: voor het eerst in het daglicht.

Bijna een halve eeuw moest dit in de doofpot: ERNSTIG KINDERMISBRUIK bij de Bhagwan.

Het heeft me diep geraakt. Ik ben nog steeds behoorlijk onder de indruk van het werk van Maroesja.

Heel oprecht, zeer zorgvuldig en authentiek is ze hierbij tewerk gegaan. Dus ook Petje Af!

Ik ga er wel van uit, dat er een goede respons op komt in de Nieuwsbrief van maart.

Tenminste een degelijk artikel, wellicht ook met interviews van sannyasins uit die tijd.

Dit pijnlijke onderwerp MOET gewoon in de publiciteit; uiteraard met het verhaal vanuit het NU.

Ik zal het nieuwe nummer met extra belangstelling tegemoet zien!

O.v.d.M.

6a.

Ja, goed dat jullie al flink in de pen zijn geklommen; dit moet besproken worden.

Dat is na 40/50 jaar behoorlijk lastig om de feiten alsnog boven water te krijgen.

Daarom deze documentaire van Maroesja, die zeer degelijk, oprecht en kundig is samengesteld.

Het is goed voelbaar, niet alleen haar eigen trauma, maar in alle gesprekken en interviews.

Deze documentaire hoeft verder niet bevraagd te worden. Die staat als een huis.

Het weglopen bij de vragen aan Milarepa en Sheela spreekt voor zich: Milarepa een pedofiel en Sheela een psychopaat.

De geïnterviewde pubers hebben duidelijk trauma's opgelopen - en mogelijk daarvoor (nog) geen behandeling gehad.

De opmerking van jullie, dat "o.i. geen sprake was van aanranding of verkrachting" klopt niet!!!

Luister en kijk nog maar eens goed naar de betrokken meisjes. En hoe zij er nu nog behoorlijk mee worstelen!

Dat **onzes inziens** is een zeer beperkte waarneming van jullie. Waarop is dit gebaseerd?

Ja, ik was van 1980 tot 1993 volop sannyasin en heb hier ook nooit wat van gemerkt.

De betrokken meisjes moesten GEHEIMHOUDING zweren. Vandaar een continuerende doofpot.

En dan de bijlage:

Een algemeen overzicht van de tijdgeest. Daar hadden we allemaal mee te maken.

Ik herinner me nog de aanwezigheid van Arup aan de tafel van Sonja Barend....

En Kees Kooten als Swami Sinatra Tahamata....

Maar ook de politieke bemoeienis richting wetgeving over 'seks met 14-jarigen'.

Tenslotte even terug naar vandaag, na publicatie van deze docu.

Verleen alle medewerking als de betrokken meisjes contact met jullie zoeken.

Dat kan helend werken, als jullie hun tenminste voor 100% vertrouwen! Aanbevolen.

Wees uiterst terughoudend t.a.v. het vergoelijken van het gebeurde.

Maandelijks krijg ik het internationale Osho News.

Hebben jullie al contact gemaakt met de redactie om ook daar reacties te plaatsen?

Hier laat ik het even bij. Ik blijf 'de zaak' op de voet volgen.

Ik ben ook bereid in mijn verleden te duiken om eventuele vragen te beantwoorden.

PPS Nu ik toch aan het schrijven ben:

In de betreffende docu wordt even Wild Wild Wild Country genoemd. Uiteraard heb ik die helemaal bekeken en vond het wel OK. Jaren later moest ik bij deel 2 al stoppen: ik kon niet verder kijken, vanwege het belang dat Sheela kreeg. Zij vertekende het hele beeld van deze Serie met haar leugens. Zoals eerder gezegd: een psychopaat. Dat brengt Maroesja goed in beeld.

Een hartelijke groet van

O.v.d.M.

7.

Toen ik in Poona was, beantwoordde Osho een opmerking van iemand die het gedrag (niet specifiek seksueel) van de commune werkers aan de orde stelde. Wat ik mij herinner is, dat Osho zei dat een commune een afspiegeling in het klein is van de wereld en dat meditatie mensen aanzet tot iets anders, maar dat commune werkers uit de wereld komen en niet van het één op het andere moment meditatief zijn, maar dat dit een groeiproces is waarin ze zich uitleven op een manier die in de maatschappij "normaal" is. Zo ook corruptie en kritiek die niet geaccepteerd werd op welk vlak dan ook.

Natuurlijk waren er mensen die niet primair op spirituele groei uit waren. De pers maakte mensen nieuwsgierig en deze mensen wilden zelf wel even komen kijken en zich soms uitleven in wat wij ongewenst gedrag noemen.

Waar ik me altijd over verbaasd heb, is dat ouders vaak niet hun verantwoording namen. Het artikel benoemt dat sommige ouders dachten dat dit soort gedrag er kennelijk bij hoorde. Waar was hun eigen denkvermogen en volwassenheid en liefde voor hun kinderen?

Sommige ouders dropten hun kinderen in een commune en gaven hun verantwoording als het ware aan een commune en gingen er vandoor. Soms onder het motto dat hun kinderen vonden dat hun ouders hun eigen ding mochten gaan doen.

Ik heb onder andere meegemaakt dat een puber buiten de commune naar school ging, niet met leeftijdsgenoten omging want die wilden niets van dat "Bhagwan - kind" weten. Het meisje raakte geïsoleerd, in die commune waren er weinig leeftijdsgenoten, en emotioneel ging het steeds slechter met haar. Huiswerk maken is in zo'n situatie bijna onmogelijk. Ouders dragen verantwoording en als ze een kind ergens (al of niet tijdelijk) plaatsen is het mijns inziens belangrijk om contact te houden en maatregelen te treffen als er iets niet goed gaat.

Ook kwam het te vaak voor dat ouders naar Poona gingen en hun kinderen achterlieten. Soms voor langere tijd. . .

Volwassenheid en verantwoording nemen was er niet altijd bij. En dat is iets wat helaas ook nu in de wereld vaak ontbreekt. Ik hoop dat elke sannyasin meer en meer volwassen en verantwoordelijk wordt.

Wat ik hiermee wil zeggen is, dat wat veel kinderen hebben meegemaakt, ook op niet seksueel gebied, niet ten laste kan worden gelegd bij een commune en natuurlijk ook niet bij Osho. Osho was / is niet werkzaam als kindermeisje voor onvolwassen mensen.

Het leek er ook vaak op dat sannyasins in het algemeen deden wat een commune van hen vroeg en hun eigen wijsheid totaal op zij zetten. Verbazingwekkend!

En nu is het weer tijd om te kijken naar alles wat mooi en goed was en is en dat te doen wat onze Meester als maar herhaalt.

Groetjes,
P.K.

7a.

Ik ben nog even aan het verder denken gegaan. Zover ik weet heeft Osho zich zo weinig mogelijk met de organisatie bezig gehouden. Zijn lezingen gaan over: meditatie, meditatie en meditatie Met af en toe een joke er in, of vaak een joke er in.

De hele periode in Rajneeshpuram: als Osho zich wel meer met de organisatie bemoeid had dan waren de zaken anders gelopen.

Organisatie was niet zijn "werk". Wat hij deed wilde hij absoluut geen "werk" noemen, maar ik ken er geen ander woord voor.

Ik vond Osho erg "onschuldig". Toen hij naar Amerika bleek te zijn gegaan, was ik in alle staten. Voor ik Osho leerde kennen zat ik in politieke actiegroepen en wist ik het een en ander van wat zich daar allemaal afspeelde. En zijn gevangenisperiode liet dit ook zien.

Ouders: het punt is, dat er weinig mensen in Westerse landen echt volwassen worden. Ik heb cursussen bij Jeru Kabal (Santosh) gedaan en zelf ben ik pas door die cursussen volwassen geworden. Door zijn simpele oefeningen. Hij gaf ook inzicht in de oorzaken van het niet volwassen

worden. En dan: de onvolwassenen maken kinderen en beseffen niet dan dit een 20 jaar-taak is, waarin er veel van hen gevraagd zal worden. Baby's zijn leuk en lief, maar ze groeien op. Gelukkig waren er ook sannyasins die hun taak wel serieus namen. En dan de swami's die de taak alleen gingen doen omdat hun vrouwen verdwenen, soms voor altijd. Hulde aan de swami's .Soms bezochten de moeders hun kinderen na een jaar, na 2 jaar. Bezoekjes van een dagje. .. Als ik het niet zelf van de moeders gehoord had, zou ik dit allemaal niet voor mogelijk gehouden hebben.

Maar, alla, mijn stokpaardjes. En hoe dan ook: alles wat de kinderen is aangedaan is door afwezigheid van hun ouders. Ook al waren die onvolwassen: ouders blijven verantwoordelijk en zeker als kinderen in de puberteit zitten hebben ze veel extra's nodig. Behalve dit: waar was de liefde van de ouders voor hun kinderen... Die was spoorloos.

Osho heeft veel voor mij gedaan, dingen waarvan ik niet snap hoe dit kan. We namen sannyas en dan sprak hij tegen ons verder sprak hij niet met ons behalve kort wanneer we weg gingen of terug kwamen. Een aantal dingen die hij voor mij gedaan heeft zijn niet te geloven. En toch gebeurden ze. Gelukkig is hij er nog steeds al is het niet in zijn lichaam.
P.K.

8.

N.a.v. jullie reactie op de documentaire van Maroesja wil ik kort reageren.

De verhalen in de Docu zijn zeer duidelijk, het misbruik van tienermeiden, de pijnlijke scheiding van ouder en kind in de commune, ook in de kostschool Medina, jonge meiden die anti conceptie kregen, pessariums, soms zelfs eileider verwijdering. Voor mij echt shockerende zaken om te horen dat dit gebeurde, notabene op de dokterspost.

Wat mij betreft zou hier toch meer erkenning op z'n plaats zijn en veel ruimhartiger mee omgegaan moeten worden.

Dat het medeleven, gehoor en erkenning krijgt is magertjes

A.v.d.V.