

Zingende pater T. Van Langen:

„w^{KK 19/10 '63}eg met die bokkepruik”

PARAFRASE OP EIGEN LIED

(Van onze correspondent)

SITTARD, 19 okt. — De Sittardse kapelaan pater Theo van Langen MSC kon het gewoon niet laten. Als zingende pater van de vroegere zingende paterclub van het missiehuis te Stein moest hij met een liedje reageren. „De Volkskrant inspireerde me met al die pro en contra's na dat heerlijk optreden van Wim Sonneveld. Ik heb zaterdag bij de tv tranen met tuiten gelachen. Dat een mens dat nu niet snappen kan. Het is zo: als je in een kwade bui bent lach je nergens om. Je ergert je om dingen waar je anders om zou lachen. Ouders met de bokkepruik op worden eerder kwaad bij uitingen van hun kinderen, al zijn die nog zo geestig. Ze zien er dan de gein niet van. De mensen die zich aan Sonneveld ergerden, waren bij het kijken of bij het „na-mediteren” in de verkeerde stemming. Neem nou minister Luns. Er gaan over hem de gekste moppen en toch hebben we respect voor hem. Waarom

zouden zingende paters en regionale eigenaardigheden gespaard moeten blijven?

Pater Van Langen kreeg bij het lezen van die lange rits reacties in de Volkskrant een nieuwe lachbui. 's Morgens in de koffiepauze vroegen de onderwijzeressen van de meisjesschool: „en hoe vindt u het nou zelf?” Hij reageerde met een papiertje te pakken en zijn antwoord te vervatten in een liedje. „De dames lachten er eens flink om. Dat was het. Punt amen”, zegt kapelaan Van Langen nu. Enkele jaren geleden was hij de leider van een kwartet zingende paters, die inmiddels zijn uitgezwermd over de wereld. Een zit als missionaris in Brazilië, een op de Filippijnen een in Rotterdam en een in Sittard. Van het kwartet zijn twee grammofoonplaten uitgebracht, die in redelijke oplagen werden verkocht. Een van de liedjes — Ik heb vannacht gedroomd, o Heer — bleek nu geschikt om door de maker te worden geparafraseerd.

Ik heb vannacht gedroomd...

De tekst van het liedje van pater Theo van Langen uit Sittard is als volgt:

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer
dat alle mensen lachten
en onbekommerd, onbezorgd,
de nieuwe dag verwachtten.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer
dat wij niet zoveel schreven
op 't spottend speelse liedje „Ja”,
maar 't simpelweg beleefden.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer
dat d'eerste zingende frater
opnieuw 'n zuidelijk Zonnelied
op Sonneveld zou maken.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer
dat tussen Moerdijk-talen
'n échte overbrugging was
en niet alleen 'n stalen.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer
dat veten bleven rusten
en dat ons aller Godfried ook
de kleine sterren kuste.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer
dat wij die zo vaak weten
hoe ver we verder kunnen gaan,
nog even verder keken.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer
dat alle mensen samen
hun zuilen wierpen in 'n kuil
en zongen: Christus Amen.*

*Ik heb vannacht gedroomd, o Heer
dat alle mensen lachten
maar toen ik wakker werd, sprak Gij,
„Dat komt, nog even wachten...”*