

ENKELE GEGEVENS OVER MIJN LEVEN

GEBOREN 26 MEI 1934 IN AMSTERDAM

1959 PRIESTER GEWIJD BIJ DE PATERS MISSIONARISSEN VAN HET HEILIG HART (msc) TE STEIN

DAARNA ONDER MEER WERKZAAM GEWEEST ALS JEUGDPASTOR IN SITTARD- STADBROEK, EN ALS LEIDER VAN HET NOVICIAAT IN STEIN. GODSDIENSTLERAAR EN MODERATOR IN HET MIDDELBAAR ONDERWIJS DRIEHUIS EN HAARLEM.

JONGERENPASTOR IN DE BOLLENSTREEK.

VANWEGE INNERLIJKE RELIGIEUSE CONFLICTEN UIT HET AMBT EN DE KERK GESTAPT.

KURSUSLEIDER VORMINGSWERK IN DRENTHE EN GRONINGEN

SANNYASSIN VAN OSHO IN 1978. Kreeg van hem de naam Deva Siddhartha. VAN DAARUIT PSYCHOTHERAPEUT. MEDEOPRICHTER VAN DE SCHOOL VOOR BODY EN SOUL . DAARNA (SAMEN MET ANGELA) DE NEW MAN ACADEMIE (De Marckhoeve) in Meerseldreef (BLG) , de Hurnse gaper, en andere verblijfscentra in Nederland en België..

Ik heb altijd veel interesse gehad in de diepere mystieke kant van het leven. Ik ben God, het Bestaan of hoe je het noemen mag ,dankbaar dat ik in de 2^e fase van mijn leven Osho, toen nog de Bhagwan genoemd. ben tegengekomen. De titel van mijn boekje van Rome naar Poona is veelzeggend.. Osho was mijn belangrijkste leermeester. Via hem ben ik ook Jesus Christus en Boeddha gaan waarderen en liefhebben. Via hem heb ik ook veel andere leermeesters gehad in allerlei opleidingen en cursussen, maar ook in het leren samenzijn met mensen die op mijn pad kwamen. Door hem kon ik de laatste jaren de pijn van ouderdom en de ziekte van Parkinson een plek geven. Verder was Angela in dit proces heel erg belangrijk. En haar kleinkinderen Janneke en Bram waren heerlijke spiegels van mijn eigen innerlijke kind..