

## The Razor's Edge #11

### Vraag 1

*Geliefde Osho,*

*Mensen zijn van begin af aan door deze worsteling heen gegaan, waarom?*

*Waren er al geen hoog ontwikkelde beschavingen op aarde?*

*En ging hun bewustzijn toch verloren en kon de mensheid weer van voren af aan beginnen. Nu lijkt het helemaal zo'n donkere tijd, bestaat er zo'n kosmische wet die zegt "de lotus kan alleen uit de modder groeien"?*

*En zal deze aarde ooit een tuin van bloemen worden?*

*In diepe dankbaarheid en liefde.*

Prem Jaldhara, enorme implicaties zitten er in de vraag die je gesteld hebt. Allereerst, vele beschavingen zijn er voor de onze geweest die zelfs grotere hoogten bereikt hebben, maar allen hebben zichzelf vernietigd omdat al die beschavingen, inclusief die van ons in diepe onbalans zijn gegroeid. Ze ontwikkelden grote technologieën, maar vergaten dat zelfs de grootste technologische ontwikkelingen de mens niet vreugdevol, vredig, liefdevol, meedogend kan maken.

Het bewustzijn van de mens is niet in hetzelfde tempo als zijn wetenschappelijke vooruitgang gegroeid, en dat is de reden dat alle oude beschavingen zichzelf hebben vernietigd.

Er was geen oorzaak van buitenaf, geen vijand van buitenaf, de vijand was in de mens zelf. Wat machines betreft creëerde hij monsters, maar bleef zelf achtergesteld, onbewust, bijna slapend. En, het is erg gevaarlijk zoveel macht aan onbewuste mensen te geven. Vandaag de dag gebeurt hetzelfde. De politicus de laagste soort wat bewustzijn betreft is, ze zijn slim, gehaaid, gemeen; en doen alles voor één doel: hoe machtiger te worden. Hun enige verlangen is meer macht... niet voor meer vrede, niet voor meer 'zijn', niet voor meer waarheid, niet voor meer liefde.

En waar heb je meer macht voor nodig? Om anderen te domineren, anderen kapot te maken.

Alle macht vermeerderd zich in de handen van onbewuste mensen. Dus aan de ene kant hadden politici in ontwikkelde tot bloei gekomen, en dood gegane beschavingen -of liever gezegd die zelfmoord hadden gepleegd- alle macht in handen.

En aan de andere kant was het geniale van de menselijke intelligentie op zoek naar meer en meer technologische, wetenschappelijke wegen, en alles wat ze ontdekte belande uiteindelijk in de handen van de politici.

Het was Albert Einstein die een brief aan President Roosevelt schreef. Hij was gevlucht uit Duitsland. Hij was voor Adolf Hitler in Duitsland atoomenergie aan het bestuderen maar met tegenzin want hij was een jood. En Adolf Hitler was joden in zulke grote getallen aan het vermoorden, wat ongelooflijk leek.

Één man heeft zes miljoen joden in Duitsland vermoord.

Tijdens de tweede wereld oorlog was Adolf Hitler verantwoordelijk voor het vermoorden van vijftig miljoen mensen. Gezien die situatie (natuurlijk zou Albert Einstein niet vermoord worden, hij was te waardevol) vluchtte hij weg uit Duitsland. Hij wilde niet voor Adolf Hitler de atoombom maken. Het was een simpele menselijke reactie. Zoveel joodse vrienden waren vermoord. Hij schreef President Roosevelt van Amerika een brief: "Ik kan naar Amerika komen en de atoombom maken, in mij heb ik het hele geheim. En diegene die de atoombom bezit gaat de Tweede Wereldoorlog winnen."

Roosevelt nodigde hem direct uit en creëerde alle faciliteiten om de atoombom te maken. Tegen de tijd dat de atoombom klaar was, was Roosevelt geen president meer; Truman was in zijn plaats gekomen.

Duitsland was verslagen – en het was nog maar een kwestie van op zijn hoogst zeven dagen – dat was waar alle militaire experts van de wereld het over eens waren voordat Japan zich overgaf. Japan had geen kans omdat alle macht van Duitsland af kwam. Japan was alleen maar een bondgenoot.

Zelfs Amerikaanse generaals adviseerden Truman, 'Het is niet meer nodig om atoombommen te gebruiken. Met gewone bommen zal Japan zich binnen zeven dagen moeten overgeven.'

Maar Truman wilde niet luisteren. Opnieuw schreef Albert Einstein een brief en zei dat het niet nodig meer was. Maar wie kan een Albert Einstein nu wat schelen? De bommen zijn in de handen van de president. En zonder reden bombardeerde Truman twee steden van Japan, Hiroshima en Nagasaki. Grote steden, elk met meer dan 100.000 mensen en binnen vijf minuten allemaal verdampt. Zo'n destructie was nog nooit eerder voorgekomen. En een destructie wat onnodig was geweest.

Truman had haast. Hij was bang dat als Japan zich over zou geven er geen kans meer zou zijn de atoombommen die hij met zoveel geld gecreëerd had te gebruiken. En zou hij niet meer kunnen laten zien dat Amerika de grootste macht had, dat hij de man was die de sleutel hield tot de grootste macht.

Die bommen op Hiroshima en Nagasaki waren niet alleen maar bedoeld om Japan te verslaan. Hun eerste doelstelling was totaal anders.

Een vervulling van Trumans ego: "Ik ben de grootste, de machtigste man ter wereld, mijn natie staat aan de top. "

Keer op keer is dit gebeurd. Voor de Tweede Wereldoorlog had niemand kunnen geloven dat zo'n destructief wapen ooit bestond. In oude geschriften van India was het verhaal van de vijfduizend jaar geleden grote Indische oorlog alleen maar mythisch. Ondenikbaar was het dat vijfduizend jaar geleden zulke machtige wapens beschikbaar waren. Maar nu sinds de Tweede Wereldoorlog is het absoluut duidelijk dat ze iets uitgevonden hadden wat op atoomenergie leek. Ze hebben een grote vernietigd beschaving, wat vanuit henzelf kwam.

Opnieuw bewegen we ons naar eenzelfde situatie. De destructie komt niet van één of andere planeet, we bereiden ons eigen graf voor. Bewust of niet, zijn we onze eigen grafdelvers, graven ons eigen graf.

Op dit moment zijn er maar vijf landen in het bezit van nucleaire wapens. Ze zijn een miljoen maal krachtiger dan de atoombommen uit de tweede wereld oorlog.

Wetenschappers zeggen dat atoom bommen uit de Tweede Wereldoorlog vergeleken met de nucleaire wapens van nu op rotjes lijken.

Omstreeks het jaar 2010 zullen vijfentwintig andere landen ook nucleaire machten zijn.

Het is niet meer te controleren - - Dertig landen die zoveel vernietiging bezitten dat één land de hele aarde kan vernietigen, één enkele gek, één enkele politicus kan de hele beschaving vernietigen om zijn macht te laten zien, en je kan weer bij A B C beginnen.

En de vernietiging geldt niet alleen voor de mensheid, samen met alle lotgenoten, de dieren, de vogels, de bloemen, alles wat leeft verdwijnt.

Een onbalans in onze evolutie is de reden. We gaan maar door met ons technologisch wetenschappelijk te ontwikkelen, zonder er ook maar bij stil te staan dat ons bewustzijn zich in dezelfde proporties zou moeten ontplooiën. Ons bewustzijn zou in feite op onze technologische ontwikkelingen iets vooruit moeten lopen. Als ons bewustzijn verlicht zou zijn, zouden nucleaire wapens in de handen van een Boeddha niet gevaarlijk meer zijn.

In de handen van Gautama de Boeddha zouden nucleaire wapens veranderd worden in één of andere creatieve kracht. Want kracht is altijd neutraal; of je kan ermee vernietigen of je vindt manieren om te creëren. Maar op het ogenblik zijn onze krachten groot en is ons mens-zijn erg klein.

Het is alsof we bommen in de handen van kinderen gegeven hebben om mee te spelen.

Je vraagt, “Waarom zijn mensen van begin af aan door deze worsteling heen gegaan?”

Het is de onbalans tussen de binnen- en buitenkant.

B.v. één man Thomas Alva Edison maakt elektriciteit, en de hele mensheid gebruikt het; het is niet nodig dat iedereen het elke keer opnieuw ontdekt. Innerlijke groei is een totaal ander fenomeen. Een Gautama de Boeddha kan verlicht worden, maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat dan wordt. Ieder individu moet zelf de waarheid vinden. Dus wat er ook aan de periferie gebeurt, verzamelt zich maar, alle wetenschappelijke vooruitgang stapelt zich maar op. Elke wetenschapper staat op de schouders van andere wetenschappers.

Maar de evolutie van bewustzijn volgt niet dezelfde wet. Elk individu moet het zelf ontdekken; hij kan niet op andermans schouders staan. Objectiviteit kan worden gedeeld, worden onderwezen in scholen, colleges, universiteiten. Maar voor subjectiviteit geldt dat niet. Ik kan alles over de innerlijke wereld weten, maar het toch niet aan jou over kunnen brengen. Het is één van de basisprincipes van het bestaan dat de innerlijke waarheid door de inspanning van ieder individu zelf moet worden ontdekt. Het kan niet in de stad worden gekocht, noch gestolen worden. Niemand kan het je cadeau geven. Het is geen gebruiksartikel, het is niet materieel, het is een immateriële ervaring. Iemand kan er door zijn individualiteit, door zijn aanwezigheid, door zijn compassie, door zijn liefde, door zijn stilte getuigenis aan geven. Maar dit zijn alleen maar bewijzen dat iets in hém is gebeurd.

Hij kan je aanmoedigen. Hij kan je vertellen dat je niet voor niets naar binnengaat – net als ik zul je schatten vinden. Iedere meester is niets minder dan een argument, een bewijs, een ooggetuige.

Maar de ervaring blijft individueel. Wetenschap wordt sociaal, technologie wordt sociaal, meditatie blijft individueel. Dat is het basis probleem: hoe evenwicht te creëren. Alle beschavingen van het verleden...

Er bestond een beschaving op Atlantis, een groot continent wat in de Atlantische oceaan was verdrongen. Er werd gedacht dat ook dat mythologisch was, maar recent onderzoek heeft van grote steden acht kilometer onder het wateroppervlak restanten aangetoond.

Hetzelfde is ook met Lemuria gebeurd, een ander continent – kleiner dan Atlantis – wat ook in de oceaan is verdrongen. Voor een buitenstaander lijkt het of het door een natuurlijke ramp kwam - - misschien een grote aardbeving, een aardverschuiving, een overstromende oceaan naar die grote steden, vulkanen - - maar het moest iets natuurlijks geweest zijn.

Maar, zover ik kan zien zijn die rampen ook door ons veroorzaakt. Laatst ontving ik nieuws over één van Duitslands prachtigste bossen, het beroemde Zwarte woud. Al jaren gaat het gerucht dat een deel stervende is, zonder enig zichtbare reden gaan bomen zomaar dood. En de Duitse regering heeft de feiten verborgen gehouden. Maar nu is het allemaal te groot geworden; je kunt het niet verbergen. Vijftig procent van het bos is gestorven, en de oorzaak is niet natuurlijk. De oorzaak is het gebruik van bepaalde gassen in de fabrieken. Die gassen mixen zich met dampen in de lucht, wat giftig wordt met regen. De boom waar het op neer valt sterft direct – het is vergiftigd. Misschien dat de helft van het Zwarte woud al totaal dood is, de andere helft kan niet bestaan blijven omdat die gassen ook nu gebruikt zullen blijven.

Wetenschappers hebben berekent dat zich rond de aarde zo'n driehonderd kilometer dikke laag zuurstof bevindt. In die laag is een gedeelte ozon, wat een beschermende werking heeft, het beschermt het leven op aarde, niet alle zonnestrallen zijn voor het leven op aarde goed, de ozonlaag stuurt een aantal stralen terug – wat dodelijke stralen zijn, wanneer ze de atmosfeer binnenkomen zullen ze alle leven vernietigen. Alleen die stralen die het leven niet schaden maar verrijken worden doorgelaten.

Maar stom... door raketten naar de maan te sturen wat gewoonweg een oefening in stommiteit is hebben we gaten in deze laag gemaakt. Toen de raketten omhoog gingen maakten ze grote gaten in de ozonlaag, en ook op de weg terug. Rusland en Amerika hebben samen in een wedloop gestaan om deze gaten te creëren, en recentelijk worden ze er bewust van dat die gaten de beschermende laag hebben aangetast. Dodelijke straling komt nu de atmosfeer binnen. Wanneer deze beschaving verwoest is zullen mensen denken dat het door een natuurlijke ramp is gekomen, wat niet zo is. Wij hebben het gecreëerd.

Door de accumulatie van koolmonoxide en andere gassen is de temperatuur op aarde gaan stijgen, wat een nieuw probleem creëert. De noord- en zuidpool zijn voor het eerst smeltende omdat de temperatuur nog nooit zo hoog is geweest. Het ijs bleef voorheen eeuwig op één plek. Wetenschappers hebben berekend dat tegen het eind van deze eeuw al de oceanen op de wereld zo'n anderhalve meter gestegen zal zijn.

Overstromingen van de oceanen zijn er nog nooit geweest, en dit zal een permanente stijging worden. Steden als Mumbai en New York die aan de kust liggen zullen met anderhalve meter water gevuld worden. Dit is maar één berekening van wetenschappers die aan de noord- en zuid pool werken. Een

derde groep werkt aan het Himalaya ijs wat daar altijd geweest is. Als de temperatuur één graad meer zal stijgen zal het ijs van de Himalaya en de Alpen smelten.

Omdat het elke oceaan met twaalf meter zal doen stijgen zal dát een echte ramp zijn. Alles wat we als beschaving kennen zal het verdrinken; al onze grote havens, steden zullen onder water staan. Toekomstige onderzoekers zullen het een natuurlijke ramp noemen, wat het niet is. Het is onze eigen stomiteit. We kunnen veel leren door te zien wat er gebeurt, en dan bespiegeland denken over andere verdwenen beschavingen, of door oorlog of door natuurlijke rampen. Maar ik voel dat ze niet natuurlijk zijn. Die beschavingen moeten stomme dingen hebben gedaan die rampen hebben veroorzaakt.

“Waren er al geen hoog ontwikkelde beschavingen op deze aarde?”

Die waren er wel, maar ze kwamen allemaal in dezelfde warboel terecht als die wij nu binnengaan; ze waren allemaal in dezelfde donkere tijd als die wij nu binnengaan.

“En toch ging hun bewustzijn verloren en kon de mens weer van voren af aan beginnen.”

Hun bewustzijn ging niet verloren - ze hadden geen bewustzijn. Ze hadden hetzelfde oppervlakkige bewustzijn als dat van ons. Wat doe jij om de ramp te voorkomen die elke dag dichterbij komt?

De dood van deze aarde is niet ver. Twintig, vijftig jaar op zijn hoogst, wat een optimistische inschatting is; voor de pessimist kan het morgen gebeuren. Maar wat als we je vijftig jaar geven, wat ga je doen om het menselijk bewustzijn te helpen groeien op zo'n manier dat we een dreigende totale zelfmoord kunnen voorkomen?

Het komt uit verschillende richtingen, één richting zijn atoomwapens die bijna klaar zijn. Elk moment... en het wordt een drukknop oorlog. Het is niet geen kwestie van het sturen van legers en vliegtuigen. Laatst, een paar dagen geleden verklaarde de premier van Rusland dat er duizenden onderzeeërs in de oceanen varen, elk met zoveel atoomenergie, wat equivalent is aan duizend Tweede Wereldoorlogen. Één onderzeeër... en er zijn er duizenden, Russische, Amerikaanse, onder de zeespiegel. De explosie kan per ongeluk gebeuren. Een oorlog is niet nodig, alleen een ongelukje...

Dit is maar één kant hoe we ons kunnen vernietigen.

De tweede is door de gaten te maken - - want die experimenten gaan door. De maan, noch mars is nu niet het doel. En er is niemand om tegen al deze experimenten te protesteren - omdat ze op geen enkele wijze het menselijke

geluk of leven helpen. Waarom energie verkwisten? En waarom onnodige destructieve situaties creëren?

Al die gassen die worden losgelaten in de lucht, en zure regen veroorzaken. Van een andere kant is de ziekte Aids zich zo snel aan het verspreiden dat er alle kans is dat het bijna tweederde van de mensheid vernietigen zal zonder enige oorlog. En wanneer de oceanen zijn gevuld met al het ijs wat de Himalaya vasthoudt, en dat van de Noord- en Zuidpool en de Alpen en andere gebergten, zullen we verdrinken net zoals Atlantis en Lemuria verdronken zijn.

De enige mogelijke manier om het te ontlopen is meer meditatieve energie in de wereld te creëren. Maar het is zo'n waanzinnige wereld dat het soms ongelofelijk lijkt.

De hoofdcommissaris van politie in Poona heeft gevraagd dat het toegestaan moet worden om alle lezingen op te nemen; ze zullen nauwkeurig onderzocht en bewerkt worden, en zij zullen ons vertellen welke delen er wel en welke niet in mogen blijven. Nog nooit gehoord dat politiemensen zelfs maar meditatie begrijpen. De hoofdcommissaris zei dat gerespecteerde burgers van Poona een comité moeten maken, en als comité door alle meditaties moeten gaan, therapiegroepen en lezingen, en dan een rapport maken over of het goed of verkeerd is wat plaatsvindt .

Wie zijn die gerespecteerde burgers van Poona? En wat weten zij van meditatie? Hoeveel weten ze over psychotherapieën, over zichzelf? Maar, dit is de wereld waarin we leven. Als je zulke absurde verwachtingen ziet verlies je alle hoop voor de toekomst. Vertel mensen van Poona liever dat ze hier komen mediteren, stuur politiemensen als deelnemer in de therapie groepen, om met de meditaties mee te doen. Er is geen andere weg.

Wat zie je wanneer iemand vipassana doet, wat er ook plaatsvindt gebeurt zo diep binnenin de persoon... in stilte zit hij met gesloten ogen. Deze mensen kunnen in de krant alleen maar rapporteren dat ik luiheid onderwijs, zitten en niets doen.

Ze zien natuurlijk niet wat er binnenin gebeurt. Ze weten niets van wat er in de honderdjarige wereld van de psychologie is gebeurd, of van de laatste tienduizend jaar van meditatie, hoeveel methodes er gecreëerd zijn, hoe diep de mens is gegaan.

Wie zijn die gerespecteerde mensen? Misschien omdat ze een ziekenhuis of school hebben geopend, of geld hebben gedoneerd voor de wezen of armen, zijn ze zo gerespecteerd. Alles is ok, wij hebben geen bezwaar. Maar hiermee zullen ze geen experts in meditatie en therapie worden . Namen van twaalf verlichte mensen in de wereld kunnen ze niet eens noemen, en ze willen gaan

bewerken wat ik zeg ? Wat zullen hun criteria zijn? Van de innerlijke wereld weten ze niets, over de hoogste pieken van bewustzijn weten ze niets. Wellicht hebben ze van namen als Tathata, Anatta nooit gehoord. Maar zo is de waanzin van de mens dat hij het wil beoordelen, zelfs zonder het A B C te kennen van een Gautama de Boeddha en Mahavira en Basho en Sarmad.

Dit is de enige inspanning die we hier maken: het bewustzijn van een aantal individuen te laten groeien, hen naar alle hoeken van de wereld te sturen om waar zij ook zijn, in het bewust worden van de mens te helpen.

Als de mens de komende twintig jaar door een revolutie gaat, een nieuw bewustzijn bereikt, kan voor deze beschaving voorkomen worden wat tot nu toe is gebeurd. We moeten alles doen het te voorkomen. Als laatste vraag je Jaldhara, "Op het moment lijkt het speciaal een donkere periode." Dat is zo, en tenzij iedereen een licht voor zichzelf wordt en dat uitstraalt; tenzij iedereen zijn licht en vuur begint te delen met hen die daar dorstig en hongerig voor zijn, zal het donkerder en donkerder worden. De dageraad komt niet vanzelf. Je zult volop alert moeten zijn en elke mogelijke inspanning maken om het bewustzijn te laten groeien.

Voordat de oceanen twaalf meter gaan stijgen moeten we op zijn minst het menselijk bewustzijn twaalf meter laten stijgen. De wereld heeft minstens twee honderd verlichte mensen nodig. De twee honderd vuurtorens zullen zij worden waar miljoenen hun dorst naar waarheid bij kunnen lessen. Het is een grote worsteling tegen het duister, maar ook een grote kans, en uitdaging en opwindung. Je moet er niet serieus om gaan worden.

Je zal het liefdevol, met een dans, met al je liederen en vreugde moeten doen, want dat is de enige manier, het is mogelijk het duistere op te lossen en een nieuwe dageraad te brengen.

Ja, Jaldhara, het is waar. Er bestaat een kosmische wet die zegt "de lotus kan alleen maar uit de modder groeien". De politici en alle priesters, de overheid en de bureaucratieën creëren met zijn allen genoeg modder.

Nu moeten wij lotussen laten groeien. Je moet niet in hun modder verdrinken; maar lotus zaadjes strooien. De lotus is een wonder, het transformeert de modder in de meest prachtige bloem. Het oosten heeft om twee redenen de lotus bijna vereerd. Één is dat ze verrijst uit de modder, ieder mens is enkel maar modder. Het Engelse woord voor mens betekend simpelweg modder, omdat God mensen uit modder heeft gemaakt.

Maar de mogelijkheid om tot een lotusbloem uit te groeien is er. Het is de grootste bloem. Het opent zijn bladen alleen als de zon opkomt, de vogels beginnen te zingen en de hele hemel vol kleur wordt. En wanneer de duisternis



valt, de zon ondergaat, sluit het opnieuw de bladen. Het is een minnaar van het licht. Ten tweede heeft het een prachtige kwaliteit. Zijn bloem blad, zelfs zijn bladeren zijn zo fluweelzacht dat dauwdruppels zich in de nacht op het bloemblad en bladeren verzamelen. Die dauwdruppels schitteren in de vroege ochtend zon bijna als parels, maar dan mooier, prachtige regenbogen om zich heen scheppend . Maar het mooie is dat hoewel ze op de bladeren rusten ze die niet aanraken. Slechts een klein zuchtje wind en ze glijden terug in de oceaan, op het lotus blad geen sporen van water achterlatend.

De lotusbloem is zeer symbolisch in het oosten geweest. Omdat het zegt, je moet in de wereld leven maar er onaangetast door blijven. Je moet in de wereld blijven, maar de wereld moet niet in jou blijven. Zonder enige indruk, enig impact, enige aanraking zou je door de wereld moeten bewegen. Als je tegen de tijd dat je stervende bent kunt zeggen dat je bewustzijn zo puur en onschuldig is als wat je meebracht bij je geboorte, heb je een religieus en spiritueel leven geleefd. Daarom is de lotus het symbool geworden van een spirituele manier van leven. Onaangeraakt door het water . . . groeit het uit de modder in het water, toch onaangeraakt. En het is een transformatie symbool. Modder is getransformeerd tot de mooiste en geurigste bloem die deze planeet kent. Gautama de Boeddha was zo verliefd op de lotus dat hij zijn paradijs “het lotusparadijs” noemde.

Jaldhara, het is mogelijk dat deze aarde kan blijven groeien met meer bewustzijn, meer bloemen, met onze diepe meditatie en dankbaarheid voor het bestaan. Het kan een lotus paradijs worden. Maar een enorme worsteling voor een grote revolutie in het menselijk bewustzijn is nodig, en iedereen wordt voor die revolutie opgeroepen. Geef alles wat je kan. Je hele leven moet aan deze revolutie gegeven worden. Voor je eigen groei en die van deze prachtige planeet zul je niet een nieuwe kans of uitdaging krijgen. Dit is de enige planeet in het hele bestaan die levend is, zijn dood zou een grote tragedie zijn. Maar het kan voorkomen worden. Jullie zullen soldaten voor deze revolutie moeten worden, om de criminele kwade krachten die klaar staan om ons te vernietigen te ontlopen.

Mijn antwoord wil ik graag beëindigen met een verwijzing. Mensen in Amerika hebben onze prachtige commune vernietigd, die we met een enorme inspanning gecreëerd hadden, die in de woestijn een oase was,. Vijf jaar lang hadden vijfduizend mensen er continu aan gewerkt . Maar Amerika kan zulke gelukkige vreugdevolle dansende mensen niet tolereren. Zo sereen, zo kalm, zo vredig. Het was allemaal illegaal en crimineel wat ze deden, maar zij hadden de

macht en hebben de de commune verwoest. Een marmeren herdenkingsplaat hebben ze nu gemaakt als symbool van hun overwinning. Maar onbewust hebben ze een zin op de herdenkingsplaat geschreven waar ik van hou, ik zou het ze hebben kunnen aangeraden te schrijven.

Het gaat als volgt : “Kwade krachten kunnen alleen winnen wanneer goede mensen stil blijven.” Die zin spreekt voor ons. Die herdenkingsplaat die ze gemaakt hebben zegt echt iets over wat er gebeurd is: kwade krachten hebben gewonnen omdat de goede mensen zich stil hielden.

Amerika zit vol met goede mensen. Als die hun stem hadden laten horen had de commune gered kunnen worden. Maar dit is de zwakheid van goede mensen overal, privé zeggen ze, het is prima, helemaal goed. Maar publiekelijk sluiten ze zich bij de massa aan. Goede mensen hebben geen lef.

Dat is het probleem. Dus een handjevol slechte mensen heerst over de hele mensheid , en miljoenen goede mensen zien de vernietigingsdrang, het geweld, de criminaliteit en blijven gewoon stil. Ze willen niet betrokken raken bij problemen. De slechte mensen zoeken problemen, de goede mensen ontlopen ze.

Één ding moeten we leren en dat is te vechten voor de waarheid, voor datgene wat mooi is, voor wat goed is, vechten voor God. Ik wil dat mijn sannyasins soldaten van God zijn. Anders is er voor de mensheid geen hoop.

Noot:

Engelse voet

De voet (Engels: foot, meervoud feet) is een [lengte](#)-eenheid die in [Angelsaksische](#) landen nog veel wordt gebruikt. De Verenigde Staten (2004) zijn het enige land dat het [SI](#) nog geen wettelijke status verleend heeft. Het eenheidssymbool is ft, of '.

Een inch is exact gelijk aan 25,4 [mm](#) en er zitten 12 inches in één voet. Hiermee is een voet 304,8 mm = 0,3048 m.

De voet wordt vooral gebruikt in de [luchtvaart](#) om de vlieghoogte mee aan te geven. Als praktische vuistregel geldt: 1 voet = 0,3 meter.