

## Liefde

Alle andere goden dan de god van de liefde zijn vals, geschapen door onze listige, sluwe geest. Het zijn slechts pseudo-werkelijkheden, ze bestaan slechts als concepten. Maar de god van de liefde is niet onze schepping, integendeel, wij zijn zijn schepping. De god van de liefde is niet onze schepping, omdat het buiten het vermogen van het verstand ligt. Liefde is van het hart. Al het andere valt binnen het gebied van het verstand. Alleen de liefde ligt buiten haar bereik.



Dat is waarom liefde de enige zuivere ervaring is. Het verstand is niet in staat geweest om het te corrumperen, te vervuilen, te besmetten, te vergiftigen. Verstand is bang voor liefde omdat verliefd zijn gevaarlijk is voor het bestaan van het verstand. Verstand noemt het blind, verstand noemt het gek. Dit zijn veroordelingen zodat je er niet naar toe beweegt. Zelfs de gewone liefde van twee personen gaat het verstand te boven -- en ik heb het over de ultieme liefde, de liefde tussen jou en het geheel. Dat gaat het verstand absoluut te boven, het verstand kan geen idee hebben van wat het is. Maar dat is het mooie ervan: het verstand kan het niet scheppen, het kan het niet visualiseren.

De meest goddelijke ervaring in het leven is die van de liefde. Al het andere schiet tekort. Het is enkel op de vleugels van de liefde dat men dicht bij god komt. Logica is erg zwaar. Het houdt je aan de aarde gekluisterd. Liefde is heel licht, zo licht dat het je vrij maakt van de zwaartekracht. Wanneer men werkelijk verliefd is op het bestaan zelf, wanneer je liefde wordt, begin je op te stijgen. En zo komt men dicht en dicht bij het ultieme. Het is alleen door het raam van de liefde dat we onze eerste glimp opvangen van het bestaan van god, dat god is. En met die glimp krijgt het leven een andere smaak, een andere betekenis. Het is niet meer beperkt tussen geboorte en dood - het wordt eeuwigheid.

Alleen wanneer het hart vol liefde is, bloeien er vele bloemen. Alles wat waardevol is, gebeurt door liefde. Alles wat werkelijk van enige betekenis is, kan niet anders gebeuren, het groeit altijd in de tuin van de liefde -- alle rozen en alle goudsbloemen en alle lotussen. Mededogen groeit in de tuin der liefde, meditatie groeit in de tuin der liefde, creativiteit groeit in de tuin der liefde, gevoeligheid groeit in de tuin der liefde, bewustzijn groeit in de tuin der liefde, en uiteindelijk groeit god in de tuin der liefde. Wijd je aan de liefde. Laat liefde je religie zijn. Dat is mijn religie. Als mensen je vragen wat je religie is zeg dan 'liefde'; niet het Christendom, noch het Hindoeïsme, noch het Mohammedanisme of het Judaïsme, maar liefde. We moeten de bloem der liefde over de hele aarde verspreiden.

Liefde moet je pad zijn. Wees bewust meer en meer liefdevol. Vermijd alles wat anti-liefde is. Werk niet mee aan enig idee dat anti-liefde is, en stop al je energie in alles dat liefdevol is. Langzaam vindt de verschuiving plaats, de *gestalt* verandert. Mensen zijn te veel geïnvesteerd in anti-liefde activiteiten. Religies leren hen tegenliefde te hebben, religies leren hen tegen andere religies te zijn;

naties leren hen tegen andere naties te zijn; rassen leren hen tegen andere rassen te zijn. En dit alles creëert een toestand van krankzinnigheid. De hele mensheid is aan het ruziën, voortdurend aan het ruziën. Soms is het een hete oorlog, soms is het een koude oorlog, maar het is hoe dan ook oorlog.

Liefde en alleen liefde is vol rechtvaardigheid. Zonder liefde is er geen rechtvaardigheid mogelijk. Het is alleen liefde die je helderheid, begrip en inzicht geeft. Het is alleen liefde die je mededogend maakt, en uit mededogen groeit de bloem van rechtvaardigheid. De man van liefde is altijd rechtvaardig, altijd juist. Hij kan geen kwaad doen. Het is onmogelijk voor hem om verkeerd te doen, want aan de boom der liefde kan het verkeerde niet groeien; het ligt niet in de aard der dingen. Het verkeerde groeit alleen als je liefde ontbreekt. Als je zonder liefde leeft, is alles wat je doet verkeerd en onrechtvaardig - onrechtvaardig tegenover anderen en onrechtvaardig zelfs tegenover jezelf. Je kunt zelfs proberen het juiste te doen, maar je kunt niet het juiste doen als je hart niet vol liefde is. Je bedoelingen kunnen goed zijn, maar je daden en de gevolgen van de daden zullen niet juist blijken te zijn.

De wereld is vol van mensen die goed proberen te doen, maar er alleen in slagen meer kwaad te doen. De goeddoeners, de ambtenaren, de mensen die in dienstbaarheid geloven, de zendelingen, gaan allemaal door met te doen wat zij denken en denken dat goed is, maar het totale resultaat is dat de hele wereld in een puinhoop zit. Deze missionarissen, deze weldoeners, blijken zeer ondeugend - onbewust. Hun bedoelingen zijn niet slecht, maar bedoelingen zijn onmachtig. Het echte ding is liefde. Als de liefde er is, als de overvloeiende liefde er is, dan zal je leven genade hebben, schoonheid, je daden zullen mededogen hebben. Dat is de enige manier voor een man om juist te zijn. Mijn nadruk ligt niet op regels en voorschriften en geboden en ethische codes en moraliteit. Mijn nadruk ligt op liefde. Als de liefde er is, is alles goed.

Liefde is de enige helper van de mensheid. Zonder liefde is de mensheid verloren. Zonder liefde is er geen licht. Zonder liefde is er geen poëzie. Zonder liefde is er geen gelach. Zonder liefde is er geen betekenis. Zonder liefde verdwijnt alles wat van betekenis is. Dan is het leven niet meer dan vuilnis, een sleur, een verveling. Het is de liefde die het leven doet stromen, groeien, het een gevoel van richting geeft, het een centrum geeft. Wanneer je iets hebt dat zo waardevol is in je leven dat je er je leven voor kunt opofferen, pas dan heeft je leven enige waarde. Liefde maakt je bewust van iets waardevols, veel waardevoller dan het leven zelf. Men kan alleen offeren voor de liefde. Maar liefde kan nergens voor opgeofferd worden, want liefde is nooit een middel, het is altijd het doel. Al het andere kan aan de liefde worden opgeofferd. Dit is mijn hele leer.

Wees een strijder in dienst van de liefde. Mensen zijn krijgers, maar niet in dienst van de liefde. Ze staan in dienst van haat, in dienst van allerlei lelijke dingen: nationalisme, imperialisme, socialisme, communisme, kapitalisme, Mohammedanisme, Christendom, Hindoeïsme... Mensen zijn bereid zich op te offeren voor allerlei stommiteiten. Maar hun strijd is tevergeefs, zij vernietigen slechts zichzelf. De God die zij dienen is hun eigen schepping, het is hun eigen projectie. De ware God betekent maar één ding -- liefde. Jezus zegt dat God liefde is. Liefde is het enige echte beeld van God, het echte beeld van God; alle andere beelden zijn vals. Dien de liefde, en dien met volkomenheid. In dat dienen wordt men zelf liefde. En dat is transformatie, dat is een nieuwe geboorte, een geboorte in godsvrucht. Liefde is de brug.