

Samenleving, Parlement en Politiek

De politiek bevindt zich op dit moment, na de verkiezingen en op de weg naar een volgend kabinet, in een kritische overgangsfase ten opzichte van ons Parlement en onze Samenleving.



De informateur Tjeenk Willink, zichzelf daarin met fietsen stimulerend, typeerde het in zijn eindverslag met een drietal essenties: 1. Herstel van vertrouwen; 2. Een andere bestuursstijl; 3. Geen dichtgetimmerd regeerakkoord.

De visie van Osho m.b.t. het politieke functioneren, het politieke spel -weergegeven in: I celebrate myself, God is nowhere, Life is now here- is in z'n essentie een unieke mogelijkheid om de politiek naar een hoger en menselijker plan te brengen.

Hij zegt daarover: Ik heb al jaren gezegd dat het tijd wordt dat op politici moet worden gelet en dat er op hen moet worden toegezien door psychiaters en psychologen.

Macht corrumpeert en geeft grootheidswaanzin en elke politicus is een gespleten persoonlijkheid. Hij zegt het ene en doet het andere. Hij heeft altijd een masker m.b.t. het zich tonen aan de mensen en zijn ware gezicht is altijd verborgen.

Volgens Tjeenk Willink zit de vertrouwensbreuk diep. Hij denkt dat onder meer een gemeenschappelijke aanpak van grote problemen, vast te stellen in gezamenlijkheid met het Parlement, kan bijdragen aan het herstel van het onderlinge vertrouwen. Maar dat is niet de enige manier om het beschadigde vertrouwen te herstellen, aldus de informateur. Er

moet meer dualisme komen, ofwel: een duidelijker scheiding, in ieders zelfstandigheid, tussen kabinet en parlement.

Nu zijn die twee te veel 'verknoopt', ziet Tjeenk Willink. Dat de Tweede Kamer afhankelijk is van informatie van het Kabinet gaat ten koste van de systematische controle op de uitvoering en de effecten van beleid en wetgeving op de burger. Zo moet de overheid zich volgens hem minder opstellen als manager van een bedrijf met de 'burger als klant en kostenpost'.

Tjeenk Willink vindt verder dat meer dualisme en een open bestuursstijl een andere invulling van het premierschap eisen.



Ja, die andere invulling betekent voor Rutte misschien wel een wijze van fietsen zoals Tjeenk Willink.

Osho zegt t.o.v. die andere invulling van het premierschap:

Het zou een goed teken zijn als elke president en elke eerste minister een persoonlijke psychiater zou hebben die op hem toeziet. Maar dat is niet voldoende. De mens is lichaam – de persoonlijke arts kan op hem passen. De mens is mind – de psychiater kan op hem toezien. Maar de mens is nog wat meer. Elke president, elke eerste minister, elke koning, moet ook een meester hebben in meditatie. Alleen dan kunnen we veilig zijn en kan deze planeet veilig worden.

Psychiatrie kan enkel helpen de mind normaal te houden, maar het menselijk bestaan is veel groter, het gaat voorbij de mind, wat ook moet worden begrepen en alleen dat kan de juiste verstandigheid creëren. Dat, 'voorbij de mind,' kan je o.a. vredig en creatief maken. Net zoals politici niet in verlegenheid zijn met het hebben van een persoonlijke arts, zouden ze dat ook

niet moeten zijn met een persoonlijke psychiater en met een persoonlijke meester in meditatie. Dit zijn absolute noodzakelijkheden geworden.

Tjeenk Willink zegt dat de 'verknoping' tussen Kabinet en Kamer verder gaat. Ook lange, gedetailleerde regeerakkoorden dragen daar volgens hem aan bij. Maar dat komt de parlementaire controle en het politieke debat niet ten goede, Tjeenk Willink oppert daarom een andere volgorde in het vervolg van deze kabinetsformatie: niet eerst bedenken welke partijen willen samenwerken, maar beginnen bij de inhoud, in Tweede Kamer debatten inventariseren welke problemen als eerste moeten worden opgelost en hoe dat zou kunnen. Het coalitieakkoord kan dan beperkt blijven tot oplossingen op hoofdlijnen.

Osho geeft aan dat als we, in het perspectief van onze mondiale wereld, willen dat de wereld overleeft dan moeten de politici door intelligente mensen die de geheimen van het leven kennen en van de eeuwigheid, onder controle worden gehouden. Mensen die zodanige energie en dat inzicht en die ervaring van het innerlijk zijn, kunnen onthullen. Dit is de enige mogelijkheid, anders is er geen hoop voor de mensheid en geen hoop voor het leven – geen hoop voor Gautam Boeddha's, mensen die opstijgen tot de hoogste piek van bewustzijn en de diepste diepte van bewustzijn.

Een bijdrage van Prem Abhay.