

## Laatste dagen in India

*In het laatste deel van het boek 'DE ONWETENDHEID VOORBIJ – Een meditatiereis door Osho's India' gaat het over de treinreis vanaf station Jabalpur naar Mumbai en over de rit per riksja naar het luxehotel op Juhu Beach. Het is een breed en lang strand, waar Osho start met het geven van lezingen als hij net in Mumbai is komen wonen. Tenslotte gaat het over het vertrek naar de luchthaven in Mumbai en de lange reis naar Nederland terug. Het einde van een indrukwekkende reis.*



**Met de trein van Jabalpur naar Mumbai.**

### Vertrek uit Jabalpur

Om zes uur zijn we op het station. We drinken er nog wat. Onze trein komt op tijd om tien over zeven. We hebben twee coupés: één voor vier personen en één voor twee. Het is er lekker koel vanwege de airco. Nog net voor we vertrekken, komt er een bezorger het perron opgerend met drie maaltijden voor ons. Anadi had dat geregeld via een appje aan zijn neef in Nederland. Ongelooflijk! We slapen lekker in de trein. Om een uur of zes in de ochtend zijn we wakker en kijken een hele tijd naar buiten. Er is niet

zoveel bijzonders te zien. Dan komt de verkoop op gang van allerlei dingen voor het ontbijt. Straatverkopers komen de trein in en bieden chai aan, krenten, brood, etc. Het smaakt heerlijk.

### Mumbai

Om twintig over twaalf komen we in Mumbai aan. We zijn nog niet uitgestapt of er dringt zich een taxichauffeur aan ons op en vraagt waar hij ons naar toe kan brengen. Binnen korte tijd staan er wel vijf chauffeurs. Het onderhandelen met Anadi begint. Uiteindelijk wordt besloten dat wij ieder met onze eigen koffers naar het einde van het station lopen en dat twee taxi's ons naar het hotel brengen aan Juhu Beach. Dit is een wat luxer en rustiger gedeelte van deze drukke wereldstad. Eenmaal bij de taxi's ontstaat er ruzie. Wel vijftien chauffeurs krijgen het met elkaar aan de stok omdat elk van hen ons naar het hotel wil brengen. Anadi weet de groep slechts met moeite te kalmeren. Uiteindelijk is de strijd beslist en rijden we opgelucht weg. Het is zoals altijd vreselijk druk op de weg. En een ongelooflijk lawaai. De taxi schiet overal tussendoor. Strepen op de weg bestaan niet. Langs de weg weer een ongekend aantal stalletjes waar van alles verkocht wordt. Ik word er doodmoe van en ben blij als we op de plek van bestemming aankomen: Hotel Emerald in Juhu, niet ver van het vliegveld. Het hotel is een verademing. Heerlijk al die luxe.

We frissen ons even op en gaan dan met z'n allen naar Juhu Beach tegenover het hotel. We strijken neer op het terras van Hotel Sea Princess. We drinken sap uit een echte kokosnoot en kijken naar alles wat er op het strand gebeurt. Anadi vertelt dat Osho hier begint met het geven van lezingen, nadat hij in Mumbai is komen wonen.



We hebben het ook over Krishna en Arjuna, uit de Bhagavad Gītā. Van Anadi begrijp ik dat Arjuna een visioen had en dat Krishna hem daarin duidelijk maakt dat hij in de oorlog zijn familieleden mag doden, omdat deze mensen toch al dood zijn. Hij bedoelt daarmee, niet bewust zijn. Anadi vertelt dat Osho de hele Bhagavad Gītā, letterlijk 'Lied van de Heer', in het Hindi uitlegt. Dit boek is een onderdeel van de Mahābhārata, het grote religieuze epos dat de hoeksteen van de hindoereligie vormt, verzameld in achttien boeken. Jammer genoeg is Osho's uitleg nog niet in het Engels vertaald.

**Juhu Beach in Mumbai.**

Iemand vraagt nog naar het hoge flatgebouw *Woodlands* waar Osho van december 1970 tot maart 1974 in Mumbai woont. Hij wilde weten of het gebouw in de buurt lag om er even heen te kunnen lopen. Daar is echter geen tijd meer voor. Het ligt twintig kilometer verderop in zuidelijke richting.  
's Avonds eten we nog gezellig met elkaar en gaan dan naar bed.



**Luchthaven van Mumbai.**

### **Vlucht van Mumbai naar Nederland**

Om drie uur 's nachts gaat de wekker en om half vier staat de hoteltaxi klaar. Om vier uur staan we met z'n drieën op de luchthaven.

We vliegen niet als groep terug naar Nederland. Er staan al rijen mensen om in te checken. Als dat achter de rug is, gaan we nog even koffiedrinken. Ik vertel over mijn diksha, de aanraking van mijn derde oog door de vriend van Anadi tijdens ons laatste etentje in Bhedaghat. Eén van ons herinnert zich nog de tijd dat Osho diksha gaf en dat de vrouwen van het gezelschap zich daarna allemaal high voelden. De mannen hadden dit niet.

De vlucht is voorspoedig en we komen mooi op tijd in Nederland aan. We zijn om elf uur 's avonds thuis. Heerlijk, na vijftig uur reizen vanuit Jabalpur!

Uit: 'DE ONWETENDHEID VOORBIJ - Een meditatieris door Osho's India'.  
Door Surya Cliné.

Verkrijgbaar bij Amazon als e-book en paperback:

- [https://www.amazon.nl/s?k=onwetendheid&i=digital-text&mk\\_nl\\_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb\\_sb\\_noss](https://www.amazon.nl/s?k=onwetendheid&i=digital-text&mk_nl_NL=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss)
- [https://www.amazon.de/dp/1655095250?language=nl\\_NL&ref=pe\\_3052080\\_397514860](https://www.amazon.de/dp/1655095250?language=nl_NL&ref=pe_3052080_397514860)