

Lock Down, Open Up

Voor mij veranderde er niet veel in de Lock Down, Of toch wel?

Ik werk altijd al aan de computer voor Osho op de kabel-tv. Ben onderdeel van organisatie van Osho Mevlana Commune, daar verandert weinig aan. De commune bestaat uit zo'n 24 mensen.

Er werd vrij snel een groep gevormd voor de nieuwe hygiëneregels. Toen ik het RIVM hier over belde, bleek dat ze nog nooit over woongroepen hadden nagedacht. In hun gevoel waren we een groot gezin, en moesten we het ook zo bekijken.

Maar dit klopt niet helemaal. Want we hebben allemaal onze eigen woonruimte, ons eigen inkomen etc. Nog maar een persoon mag in de meditatiekamer. Dat betekent dat er nu vaak, vier vijf keer iedere ochtend de dynamische meditatie te horen is. Elke keer hierna goed schoonmaken en dan weer de volgende...

De meeste mensen werken nu thuis. Bij een aantal lukt dit niet. Hygiëneregels voor de mensen die buiten moeten werken: douchen bij thuiskomen, schone kleding aan als je van je werk afkomt.

Vragen kwamen omhoog zoals: moeten we handschoenen aan naar buiten of niet? Handschoenen aan in de keuken, ja of nee? Anderhalve meter afstand houden, ook binnenshuis en in de tuin (doen we trouw), maar dan hoor je virologen en deskundigen zeggen, eigenlijk moet het 2 meter zijn.

Wie eerst douchen, wie eerst in de keuken, enz. Nog maar een persoon in de kleine keukens, en twee in de grote keukens. Een persoon in de douche. De mensen die buiten werken krijgen voorrang. Speciale schoonmaaksprays, zelf gemaakt, overal, in wc, keuken, hal, gangen. Plastic overschoenen aan zodra je binnenkomt of schoenen uit. Weer discussie. Onzin vindt de een, belangrijk vindt de ander.

Niemand mag nog gasten ontvangen. Verdriet en boosheid want er zijn kinderen mee gemoeid, die nu bij de ene ouder moeten blijven. Dan ontstaat er een soort tweedeling binnen de groep. Mensen die het heel serieus nemen, en zich dus niet nauwkeurig aan de regels houden en dat ook heel belangrijk vinden en mensen die het niet zo nauw nemen en anderen maar angstverspreiders en overdreven vinden, en alles wat er tussendoor zit, enz...

Zelf raakte ik in het begin van die tweedeling van streek. Ben begonnen met de hartmeditatie en rolde op een gegeven moment in acceptatie.

Ik begreep waarom Osho het had over het belang van kleine communes.

Sannyasins hechten veel waarde aan eigen waarheid, maar hoe zit dat met zo'n situatie?

Wat is en wie weet wat waarheid is?

Voor mij staat nu eigen verantwoordelijkheid voorop. Dat betekent dat ik met handschoenen en met een mondmasker op naar buiten ga. Anderen vinden dat weer overdreven... en dat is oké, alles mag er zijn...

Tarangita, Amsterdam.