

Sermons in Stones #2 vraag 2
Jij bent de wereld.
6 november 1986 PM.

Vraag 2

Geliefde Osho,

Is er iets dat U over 'channeling' wilt zeggen? Naar verluidt spreekt een geest door een bereidwillige gastgever. Dit is een groeiend verschijnsel dat zich nu afspeelt, in het bijzonder in California en New York.

Er zijn bekende namen – Seth, Ramtha en Lazarua. Maar nu komen ze ineens overal voor – mensen die beweren dat ze Kwan Yin horen, wezens van andere melkwegen enz., enz. Een gezamenlijk thema schijnt te zijn dat ze gekomen zijn om de planeet juist nu te helpen evolueren. Het woord 'channeling' is net zo gewoon als 'coca cola'.

Zelfs sommige sannyasins beweren deze of gene te ontvangen. Er is bijna een houding dat als je niet iemand 'channelt' je niet open bent voor spirituele mogelijkheden. Is 'channeling' een echt verschijnsel? Waarom komt dat nu ineens tevoorschijn, en waarom worden mensen zo aangetrokken door 'channel' 'wezens en informatie? Zit er iets in voor onze spirituele groei?

David en Kaveesha, California heeft allerlei soorten idiote ideeën nodig. Het schijnt dat alle idioten van de wereld in California worden geboren. Het is het land van seks, drugs en rock en roll. Alles is mogelijk in California maar het duurt enkel een paar jaar – drie, vier jaar op zijn hoogst; dan verandert de mode. In California is alles een modeverschijnsel – en als iets in de mode is dan is iedereen erbij betrokken, want er niet bij betrokken zijn betekent dat je ouderwets bent, achter ligt, niet meer tot de eigentijdse wereld behoort.

'Channeling' is gewoon een nieuwe naam voor een oude ziekte. In het verleden noemde men het gewoonlijk 'bezeten zijn door een geest'. Channeling is de nieuwe naam voor bezeten zijn. Dan spreekt de geest – maar dat is een erg oud idee, niet erg aantrekkelijk. In oude landen vindt het nog steeds plaats. Er zijn mensen in dorpen in India die bezeten raken en als ze bezeten zijn kun je vragen stellen en zij antwoorden – en ze antwoorden op zo'n manier dat je er alles van kunt maken. Het is nooit een zekere, betekenisvolle uitspraak.

Channeling is een Amerikaanse vertaling van het oude idee van bezeten zijn. Er zijn veel mensen in Amerika – in het bijzonder in California en New York – die bezeten worden en tegen je beginnen te praten, geven je antwoord. En natuurlijk is hun taal verschillend van het oude; het is meer wetenschappelijk. Het woord 'channeling' is juist van de televisie overgenomen – kanaal één, kanaal twee.... De arme oude landen kunnen niet aan 'channeling' denken, dat woord heeft nog geen betekenis voor hen.

En het idee van channeling heeft een bereik gecreëerd... je kunt met channeling naar een bepaalde planeet, een bepaalde Melkweg -- en je kunt elke onzin zeggen, er is geen manier om het waar of onwaar te bewijzen. Zelfs wetenschappers weten niets over de sterrenstelsels.

Er zijn minstens vijftig miljoen sterrenstelsels. Wetenschappers werken nog steeds met erg verfijnde instrumenten om te tellen hoeveel sterrenstelsels er zijn.

En een sterrenstelsel betekent... Een zon en de planeten die verbonden zijn met de zon is een zonnestelsel. Een sterrenstelsel betekent miljoenen zonnen, miljoenen zonnestelsels – die rond een bepaald onbekend zwaartekracht centrum bewegen. Elk sterrenstelsel is zo enorm.... Wetenschap is nog niet in staat geweest alle feiten betreffende één sterrenstelsel te ontdekken, de Melkweg waarin wij leven.

Nu zijn er die sluw zijn en er zijn die dom zijn en er zijn idioten die 'channelen' met andere sterrenstelsels en boodschappen brengen voor de mensheid. Boeken worden gedrukt met hun

boodschappen. Maar het is gewoon iemand die in een diepe hypnotische slaap gaat – als het authentiek is. Van de tien zijn er negen niet authentiek. Als iemand echt is, dan is alles wat er gebeurt dat hij ontspannen is, zijn bewuste mind in slaap gaat en dat vanuit zijn onderbewuste mind, de collectieve onderbewuste mind, de kosmisch onderbewuste mind, er dingen naar boven komen. Je kunt zeggen dat ze van geesten komen. Je kunt over hen spreken in psychologische termen en zeggen dat ze vanuit het onderbewuste komen. Of je kunt erover spreken in Californische termen: Ze komen van kanaal één, kanaal twee. Maar ze komen allemaal van je eigen onderbewuste mind. Dit betreft de authentieke gevallen.

En als zoveel mensen 'channelen', wordt het een concurrentie. Als iemand anders channelt, waarom kan jij dan niet channelen? Er is geen talent voor nodig, er is geen intelligentie nodig; het vraagt alleen om onoprechtheid, geslepenheid, bedrog.

Ieder jaar hebben in India de Mohammedanen hun heilig festival, Muharram. En gedurende Muharram bezetten heilige geesten mensen. Deze heilige geesten – omdat Mohammedanen, net als Christenen en Joden slechts in één leven geloven – deze heilige geesten zullen altijd dichtbij zijn tot de laatste dag des oordeels, die steeds maar uitgesteld wordt en ik denk niet dat hij ooit zal plaats vinden.

Ik had een centrum in Jabalpur dichtbij een Mohammedaans kerkhof. En ze rapporteerden bij de gemeente dat vanwege onze meditatie de geesten in hun graven erg verstoord waren.

De ambtenaar belde mij: "Waarom verstoort je hun geesten?"

Ik zei, "Dit is vreemd. Wat voor verslag heb je gekregen? Wie is er gekomen?"

Hij zei: "Mohammedanen – en het kan onnodig een rel creëren."

Jabalpur was een van de meest kwetsbare steden voor rellen tussen Mohammedanen en Hindoes, elk excuus....

En hun excuus was dat wanneer wij onze meditatie deden we de Soefi mantra "hoe" gebruikten. Dus de Mohammedanen hadden gezegd, "Omdat wij 'hoe, hoe, hoe', zeggen worden de Mohammedaanse zielen wakker in hun graf. Dit zijn gevaarlijke mensen – want niemand heeft ooit gehoord van zo'n meditatie. En na een uur zijn die mensen weg, maar die geesten zwerven rond en kwellen de Mohammedanen, en vele raken bezeten."

De ambtenaar zei: "U moet er mee stoppen. Tenminste deze mantra 'hoe' moet ophouden want het kan moeilijkheden geven. En in je eigen boek heb je uitgelegd dat 'hoe' een deel van is van 'Allah-hoe'. Het is een Soefi mantra. Dus is het zeker gegrond dat ze tegen u zeggen, dat u de zielen verstoort. Ze zijn in slaap, en met uw 'hoe hoe' iedere morgen, raken ze zo verstoord dat ze de Mohammedanen beginnen te kwellen.

Dus moest ik dat centrum sluiten.

In mijn jeugd in mijn dorp.... Iedere keer als Mohammedanen de dagen van Muharram vieren, raken sommige mensen "bezeten door de heilige geest." De heilige geest wordt wali genoemd. Er zijn een paar mensen waarvan men denkt dat ze erg heilig zijn – zij raken bezeten door walis – en zij dansen en ze schreeuwen, gillen en je kunt vragen stellen.

En ze mogen niet wegllopen, dus hun handen zijn vastgemaakt met touwen, en twee mensen houden hen in controle. Er zijn vele walis, en elke wali heeft zijn eigen menigte, en mensen komen met zoetwaren en vruchten – iemand heeft een zegening gehad afgelopen jaar en heeft een zoon gekregen, een kind; iemand is getrouwd, en iemand is gekomen om zegen te krijgen voor de toekomst. Alleen Mohammedanen doen hieraan mee.

Maar ik genoot altijd van elk soort optreden. Mijn ouders zeiden dan tegen me, "Luister, dat is een Mohammedaans festival, en het hoort niet dat jij daar bent."

Ik zei, "Ik ben noch Hindoe, noch Mohammedaan noch Jaina noch wie dan ook. Wat bedoel je – dat ik niet van iets kan genieten? Alle festivals horen bij een religie. In feite behoor ik niet tot een religie zodat ik in aan alle festivals kan meedoen." Dus ik ging daar naar toe.

Eens kreeg ik het touw van een wali te pakken die enkel een gewone man was en onecht. Ik zei tegen hem van tevoren, "Ik zal je ontmaskeren als je me niet toestaat je touw vast te houden."

Hij zei, "je kunt mijn touw vasthouden, en je kunt ook wat zoetwaar krijgen, maar zeg tegen niemand iets."

We zaten beiden op hetzelfde gymnasium – zo werden we vrienden, en hijzelf vertelde me dat het allemaal onecht was. Dus zei ik, "Dat betekent dat ik kom; als het onecht is, moet je delen."

Ik ging er heen met een lange naald, zodat ik hem deed springen. Hij werd de meest beroemde wali want geen enkel andere wali sprong zo hoog!

Hij kon niets zeggen over wat er aan de hand was – want hij is bezeten door de wali en de wali kan niet bang zijn van een naald. Dus hij kon niets zeggen, en ik ging door hem met de naald te prikken.

Hij slaagde erin bijna vier keer zoveel snoep, meer vruchten, meer roepies te krijgen... meer mensen kwamen om zijn zegen te vragen.

Hij zei, "Dat is geweldig, maar je hebt me wel erg gepijnigd!"

Ik was vanaf die dag erg in trek – elke wali wenste zijn touw aan mij te geven. Want wie mij als assistent had werd dan de grootste wali – onmiddellijk, dezelfde dag nog.

Tien dagen lang voerde ik de taak uit en geen wali wilde me de andere dag opnieuw hebben!

Ze zeiden dan: "Ik ga de stad ontvluchten als je weer komt!"

Ik zei, "Dat is niet nodig. Ik ben zo erg in trek bij de andere idioten die niet weten wat er gebeurt....

Geef jij me maar de helft van jouw opbrengst – want je hebt nog steeds het dubbele."

En ik ontdekte dat bijna iedereen onecht was – want ik kon iedereen laten springen met mijn naald.

Niet één enkel iemand in de hele stad was een eerlijk persoon die bezeten was of iets dergelijks. Ze waren gewoon aan het pretenderen, gillen, schreeuwen, dingen zeggen die je niet kunt verstaan, maar waar je iets zinnigs uit op moet zien te maken.

En de maulavis, de Mohammedaanse geleerden, zullen uitleggen wat er de betekenis van is: "Je bent gezegend, je verlangen zal vervuld worden." En wie maakt zich druk om wiens verlangen al dan niet vervuld wordt? Als er honderd mensen komen, zullen tenminste van vijftig mensen de verlangens vervuld worden. Deze vijftig zullen terugkomen, en deze vijftig mensen zullen het denkbeeld verspreiden. De andere vijftig zullen ook terugkomen – niet naar dezelfde wali, maar naar andere walis die er zijn, want de eerste wali waar ze heen gingen bleek niet te werken: "Misschien was hij niet machtig genoeg."

En mijn walis waren de meest machtige en hun macht werd gerekend naar de hoogte van hun sprongen, hoe veel zij schreeuwden, hoe hard ze gilden. En iedereen vroeg me waarom mijn walis zulke gebaren naar mij maakten....

Ik zei, "Dat is een spirituele taal – je zult het niet begrijpen."

In California, Kaveesha, kun je een nieuw spel beginnen. Maak je niet druk om dit channelen – binnen twee jaar zal het voorbij zijn. California is goed. Het heeft geld, het heeft de jonge generatie zonder werk en het heeft een traditie van alles te veranderen – van baan veranderen, van vrouw veranderen, van stad veranderen, van huis veranderen. Binnen twee, drie jaar raken ze verveeld. Dus beter dan bezorgd te zijn over hun channeling...

Het is absoluut onecht.

En als er iemand oprecht is, betekent het dat hij ontspannen is tot het punt waar de onderbewuste mind begint zijn onderdrukte inhoud op te rispen.

Het heeft geen spirituele waarde. Maar het zal goed zijn om te testen. Ga naar iedereen die channelt met de sterrenstelsels, maar neem een goede naald met je mee! Met de naald zal de persoon gaan dansen, springen, en zijn sterrenstelsels zullen steeds hoger gaan – van kanaal één naar kanaal negen. Je kunt het testen; als je naald niet werkt, betekent het dat hij tenminste niet onecht is, maar dat hij eenvoudig in het onderbewuste is gevallen en zijn onderbewuste toestaat de inhoud te laten horen. Maar het heeft geen spirituele waarde. Maar voor je weggaat, probeer de naald – vooral bij degenen die beroemd zijn!