

The Rebellious Spirit #12 vraag 1  
Alle Boeddha's zijn gokkers.  
16 februari 1987 in het Chuang Tzu Auditorium.

Vraag 1

*Geliefde Osho,*

*Waarom ontstaan er moeilijkheden als de waarheid en leugens samen komen?*

Waduda, de mens leeft bijna in leugens, want ze zijn comfortabel, gerieflijk. Je hoeft niet veel moeite te doen om een leugen te vinden. De hele maatschappij is bereid je allerlei soorten leugens te verschaffen – maar waarheid is een individuele zoektocht. Leugens zijn een sociale uitvinding. Dus altijd wanneer waarheid ontdekt wordt, is er ellende. Je hebt je hele leven in leugens geleefd – mooie leugens – en plotseling merk je dat je hele leven instort.

Om de waarheid te kiezen, moet je eerst een enorme inspanning leveren om haar te vinden. Verder, als je haar gevonden hebt, merk je plotseling ook dat de hele maatschappij tegen je is – de hele wereld is tegen jou.

Als je volgens jouw eigen waarheid wilt leven, sta je tegenover de hele wereld: je kunt je baan verliezen, je vrouw kan van je willen scheiden, je ouders kunnen zich van je afkeren; je priesters zullen je veroordelen, je politici zullen tegen je zijn. Plotseling bevind jij je in een enorme wereld, absoluut alleen. Je bent afhankelijk van deze maatschappij op duizend en een manieren, en deze maatschappij wenst volgens haar eigen leugens te leven – vandaar de ellende.

Maar het is alleen aan de buitenkant dat het vinden van de waarheid grote opschudding in je leven creëert. Voor zover het jouw innerlijk betreft, als je de waarheid voor de eerste keer vindt ben je thuis, op je gemak, ontspannen, sterk – zo sterk dat jij alleen genoeg bent om tegenover de hele wereld te staan. Die moeilijkheden zijn onbeduidend. Wat je met de waarheid vindt is zo'n geschenk, dat als je het eenmaal kent je het niet voor leugens kunt inwisselen.

Dus het is waar dat er moeilijkheden zijn. Maar het is slechts half waar: het is alleen aan de buitenkant – en ook omdat jijzelf nog niet aan waarheid gewend bent. Als je eenmaal haar vermogen ziet, haar macht – dan lijkt de hele wereld impotent. Jij kunt tegen ze op, jij kunt je eigen weg gaan, jij kunt jouw leven volgens jouw eigen licht leven, en voor jou is er geen moeilijkheid. Voor anderen kunnen er moeilijkheden zijn.

Dit zeg ik tegen je uit eigen ervaring; voor mij zijn er geen moeilijkheden... en de hele wereld is ervan in de war. Het is voor hen niet nodig om in moeilijkheden te zijn; ik zou moeilijkheden moeten hebben.

Maar de waarheid heeft zo'n grote kracht, zo'n enorme macht van zichzelf, dat het niet nodig is om er bezorgd over te zijn. Waarom zijn andere mensen bezorgd? Waarom creëren zij moeilijkheden? Zij zijn bezorgd en maken moeilijkheden omdat jouw waarheid hen bewust maakt van hun eigen leugens; en dat willen ze niet. Je eigen leugens kennen en doorgaan ze te leven is de meest pijnlijke ervaring; ze zouden je uit de weg willen hebben.

Je bent een vreemdeling geworden, een buitenstaander. Je gelooft niet in hun god, je gelooft niet in hun hemel en hel; je gelooft niet in allerlei soorten bijgeloof waarvan zij denken dat het grote waarde heeft.

Maar voor jouw waarheid verdwijnen hun leugens als duisternis. Jij hebt het licht gevonden: Nu kan de hele duisternis van de wereld geen enkel kwaad doen aan het licht. Slechts een kleine vlam van licht heeft meer kracht dan al de duisternis van het universum. Maar natuurlijk zij, die in duisternis leven en eraan gewend zijn geraakt en hun levens ernaar gevormd hebben, zullen het te veel revolutie vinden. En mensen willen niet veranderen – want elke verandering betekent opnieuw leren leven: elke verandering is een nieuwe geboorte. Ze zijn comfortabel geworden; ze leven met de menigte met al hun vormen van bijgeloof; ze worden gerespecteerd, geëerd.

Jouw waarheid maakt hen natuurlijk bewust dat hun hele leven gewoon een kasteel van zand is geweest; gewoon een klein briesje en het zal instorten. Om hun eigen zandkastelen te redden zullen ze allerlei soorten moeilijkheden voor jou creëren.

Maar de man van de waarheid is in staat alle moeilijkheden te accepteren, want wat hij binnen in zichzelf heeft gekregen is zo gelukkig, is zo groot, is zo onsterfelijk... wat maken een paar kleine moeilijkheden uit? Die baan kun je misschien verliezen, je vrouw kan ervan doorgaan, de ouders kunnen je onterven... dat alles is onbetekenend vergeleken bij wat jij binnenin jezelf hebt gekregen. Deze mensen weten niet wat jij binnen in jezelf hebt gekregen – dus er zijn moeilijkheden. Maar niet voor jou.

Alleen in het begin zul jij plotseling buiten de geriefelijkheid van de maatschappij zijn geraakt, de knusheid van de menigte. Maar als je steeds meer bewust wordt van jouw innerlijke warmte, heb je helemaal geen menigte nodig. Jij in je alleen zijn is genoeg.

Waarheid is zo'n voeding, zo'n ultieme prestatie, dat je nu je leven makkelijk kunt verliezen – het kunt opofferen, want je hebt iets groters gevonden dan leven, je hebt precies de bron van leven gevonden, van waaruit alle leven ontstaat.

Dus wees niet bezorgd over moeilijkheden. Het is vanwege moeilijkheden dat miljoenen mensen nooit over de waarheid nadenken. Ze voelen dat het beter is om de menigte schapen te volgen en nooit hun leeuwengebrul te laten horen.

Oké, Vimal?

*Ja, Osho.*