

The Hidden Splendor #14 vraag 1

GELIEFDE OSHO,
DE LAATSTE WEKEN HEEFT U VEEL GEPRAAT OVER DE WERELD DIE ZONDER ENIG VOORUITZICHT EN HOOP OP VERBETERING, SNEL NAAR EEN DOODLOPENDE WEG AAN HET RENNEN IS. MAAR AAN DE ANDERE KANT HEEFT U EEN MAAND GELEDEN GEPRAAT OVER DE MOGELIJKHEID DAT DE AANWEZIGHEID VAN TWEEHONDERD VERLICHTEN, OF ZELFS MAAR ÉÉN, DE WERELD KON REDDEN. HOEZO DEZE VERANDERING? HEEFT U DE ANDERE MOGELIJKHEID OPGEGEVEN? IS ER DE LAATSTE WEKEN IETS GEBEURD WAT UW VISIE HEEFT VERANDERD?

Chidananda, het is waar dat ik het er veel over heb gehad dat de wereld rap naar het einde aan het rennen is. Omdat het feitelijk ook zo is. Maar voorheen was het ook al naar het einde aan het rennen. Ik wil dat het nu nadrukkelijk in je bewustzijn is, zodat je stopt met het uitstellen van je eigen transformatie. Het denken van de mens is zodanig dom, dat als er ook maar een kleine mogelijkheid bestaat om iets uit te stellen naar morgen, hij dat ook doet -- tenzij hij op een doodlopende weg komt, waar verder gaan niet meer mogelijk is, en hij rechtsomkeer moet maken.

Maar dingen zijn voor jou niet zichtbaar in de wereld. Je kan slapen terwijl de wereld aan het vergaan is. Het is urgent dat je het serieus neemt, dat de wereld er morgen misschien niet meer is. Anders dan voor je eigen ontwaken, heb je geen tijd meer te verspillen.

Ik weet, dat als er tweehonderd verlichten in de wereld zijn, de wereld gered kan worden; maar ik heb je nooit verteld dat slechts één verlichte de wereld kan redden. Het is een zware last. Eén enkele verlichte kan het niet dragen, tweehonderd is het minimum. Maar waar haal je tweehonderd verlichten vandaan? Ze moeten van jullie komen – jullie zullen die tweehonderd mensen moeten worden. En je groei gaat zo langzaam, dat er alle kans bestaat, dat voordat je verlicht wordt de wereld verdwenen zal zijn. Je bent niet je totale energie in meditatie en bewustzijn aan het stoppen.

Het is één van de vele dingen die je aan het doen bent; en het is niet eens je eerste prioriteit. Ik wil dat het je eerste prioriteit wordt. De enigste manier om dat te bereiken is dat 'de wereld is aan het vergaan' nadrukkelijk in je bewustzijn komt.

En als je niet voor het einde verlicht bent, zul je verloren zijn in een lange reis, omdat de evolutie weer van voor af aan zal beginnen, op een andere planeet. Op deze planeet heeft het vier miljard jaar geduurd voordat de mens kwam. Zijn leven begon als vis in de oceaan. Als deze planeet verwoest wordt, zal het leven op een andere planeet doorgaan, maar het zal helemaal vanaf het begin moeten beginnen -- en misschien na vier miljard jaar zal je weer een mens zijn. Het is een grote gok.

Niets is veranderd in de wereld; alles loopt richting de dood -- natuurlijk wel een beetje sneller --het moment van totale uitroeiing komt erg dichtbij. Het hangt er helemaal vanaf wat je prioriteiten zijn. Als ontwaken je prioriteit wordt, en je bereid bent alles ervoor op te geven, is er nog hoop.

Ik heb je het verhaal verteld uit het oude testament -- maar vandaag de dag zal dat geen verschil maken, de situatie is zó anders. Er is een verhaal in het oude testament over twee grote steden, bijna net zo groot als Hiroshima en Nagasaki. De namen van die steden waren Sodom en Gomorra. De mensen in die steden waren zo pervers geworden, dat ze allerlei onnatuurlijke, psychopathologische dingen deden. Hun seksualiteit was helemaal van de weg geraakt. Die twee steden konden het Californië van het oude testament zijn.

Het verhaal gaat dat God hard zijn best deed om die mensen te veranderen. Maar om iemand te veranderen is niet makkelijk, zelfs niet voor God -- omdat het hele idee dat iemand je veranderen wil weerstand zal oproepen, zelfs veranderingen ten goede, zelfs als er geen eigen agenda in het spel is van de persoon die je wilt veranderen. Het hele idee dat iemand je veranderen wil creëert een onbewuste weerstand in je om niet te veranderen.

Uiteindelijk gaf God het hele idee op en besloot de twee steden te vernietigen omdat hun hele bestaan gevaarlijk was. Ze konden al hun ziektebilden naar de hele mensheid toe verspreiden. Sodom was zodanig pervers geworden dat mensen met dieren seks hadden; vandaar het woord sodomie. Gomorra was helemaal homoseksueel geworden; heteroseksualiteit was helemaal gestopt. Volgens het oude testament had God beide steden totaal vernietigd; maar er is een andere versie van de Chassidische mystici.

Judaïsme heeft één van de meest essentiële richtingen voortgebracht, de Chassieden. De orthodoxe joden accepteren ze niet -- Orthodoxen kunnen nooit de religieuzen accepteren. Maar iedere georganiseerde religie heeft aan de marge een rebelse groep geproduceerd, die niet georganiseerd is, die een andere benadering heeft en een andere manier van leven.

Chassidisme is één van de mooiste manieren om jezelf te ontdekken, en de realiteit van het bestaan te vinden. De Chassieden hebben een hele andere kant van het verhaal, omdat ze niet kunnen accepteren dat God twee steden verwoest; er moet een manier zijn om ze te redden. Hun verhaal gaat dat toen God vastbesloten was om ze te vernietigen, een Chassied naar hem toe ging en hem één vraag stelde: "U staat op het punt deze twee grote steden te vernietigen, maar heeft u er wel eens bij stilgestaan dat er in elk van deze steden tweehonderd goede mensen zijn? Ook zij zullen verwoest worden, en dit zal geen goed precedent zijn. Alleen al voor deze tweehonderd, zult u uw beslissing moeten veranderen."

God dacht een moment na en zei, "ik heb het nooit van deze kant bekeken. Er kunnen zeker goede mensen zijn die samen met het slechte verwoest worden. Nee, als je bewijzen kan dat er tweehonderd goede mensen zijn, zal ik die twee steden niet vernietigen." De Chassied zei, "Maar stel nou dat er geen tweehonderd maar twintig zijn --- tien in elke stad. Zou u deze goede mensen vernietigen? Betekent kwantiteit dan zoveel voor u, en niet de kwaliteit? Wat doet het ertoe of er nou tweehonderd goede mensen zijn of twintig goede mensen?"

God kon niet tegen het argument van de Chassied ingaan. Hij zei, "Natuurlijk. Bewijs dat er twintig goede mensen zijn." De Chassied zei, "En wat als er maar één goed mens is, die zes maanden in het ene, en zes maanden in de andere stad leeft, wat zijn uw gedachten daarover? Zou u die steden vernietigen? Zou dat een goddelijke actie zijn? Negenennegentig procent van de mensen kunnen vernietigd worden als ze slecht zijn, tegen de één procent van goede mensen; maar één procent goede mensen mogen niet vernietigd worden om negenennegentig slechte mensen te redden."

God zei, "Je bent erg overredend. Oké, nou laat zien, waar is dat goede mens?" De Chassied zei, "Ik ben dat goede mens, en zes maanden leef ik in de ene stad om mensen te helpen hun manier van leven te transformeren, en zes maanden in de andere stad met hetzelfde doel. Wat is uw beslissing? Gaat u ook mij vernietigen? Is één goed mens niet waardevoller, weegt hij niet zwaarder dan duizenden slechte mensen?"

En volgens de Chassidische geschiedenis, moest God toegeven om de twee steden niet te verwoesten. Orthodoxe Joden geloven niet in het verhaal omdat het niet in het oude testament staat. Het verhaal is misschien fictie, maar ik zeg je, er zit meer waarheid in dan welke waarheid dan ook. Het mag dan wel niet in het oude testament staan, maar de logica is zodanig helder, dat het niet onwaar kán zijn. Het zal dan niet historisch zijn, maar het heeft een spirituele realiteit in zich.

Op dezelfde manier zei ik dat tweehonderd verlichte mensen de wereld kan redden. Het bestaan is erg gul; het kan niet tweehonderd verlichte mensen, die op de top van bewustzijn aangekomen zijn vernietigen -- wat vier biljoen jaar aan evolutie nodig heeft gehad. Maar jij moet die tweehonderd mensen worden! Om je wakker te maken, heb ik erop blijven hameren dat het einde heel dichtbij is. Alleen nu is het niet een sage.

Jezus gebruikte het als middel, dat het einde van de wereld heel dichtbij is, en de dag des oordeels heel dichtbij is. De dag van zijn gevangen nemen, vroegen zijn discipelen hem -- voordat de vijand hem te pakken kreeg en het zeker was dat hij de volgende dag gekruisigd zou worden, hun laatste vraag was, "Wanneer zullen we u weer zien?" Hij zei, "In dit leven, omdat het einde van de wereld erg dichtbij is -- maar doe wat ik je gezegd heb."

Zelfs Christenen weten niet wat hij hun gezegd heeft. De laatste nacht voordat hij gevangen werd genomen, waren ze in de bergen en zei hij tegen zijn discipelen, "Dit kan de laatste nacht zijn dat we samen zijn, ik ga mijn gebed doen. Terwijl ik aan het bidden ben achter de struiken, zul je wakker moeten blijven. Het is van cruciaal belang om mijn gebed te ondersteunen, dat je wakker blijft. Val niet in slaap." Op de helft van zijn gebed kwam hij terug -- bijna allemaal waren ze diep in slaap. Hij maakte ze wakker en zei, "Hebben jullie mij niet gehoord? Ik zei dat jullie wakker moesten blijven. Kunnen jullie niet voor één nacht wakker blijven? -- want ik zal niet meer bij jullie zijn. Kan zelfs mijn dood morgen jullie niet

helpen om wakker te blijven? "Ze hadden heel veel spijt. We zullen het proberen zeiden ze, en hij ging opnieuw. Dit ging zo vier, vijf keer door -- hij kwam terug, en allemaal waren ze diep in slaap. Wat mij betreft was dit zijn laatste les: om wakker te blijven. Maar het Christendom heeft dit compleet vergeten. En ik heb geen enkele nabeschouwingen van Christenen gelezen over de implicaties, waarom Jezus zo aandrong op zijn "Wees wakker!" Hij deed zijn uiterste best, omdat als hij eenmaal weg was, er alle mogelijkheid zou bestaan dat ze allemaal in slaap zouden vallen, net zoals de hele mensheid slaapt, en in hun dromen allerlei dingen doen die niet goed zijn. Maar dingen die niet goed zijn, kunnen alleen voorkomen worden als je bewust en alert bent.

Zijn laatste les was die van gewaar zijn, maar de discipelen hebben hem gefaald -- en niet alleen die twaalf intieme discipelen, maar tweeduizend jaar lang hebben alle discipelen hem gefaald. Het hele woord "gewaarszijn" is compleet verdwenen van de Christelijke ideologie van het transformeren van mensen. Jezus zei steeds, "Het einde is nabij." Dat was een middel om je wakker te maken -- omdat wanneer je denkt dat er nog wat tijd is, je je omdraait, en waarom nog niet een beetje meer slapen? Wat is de haast? Maar als er geen tijd over meer is, kan de schok ervan je misschien wakker maken. Wat voor Jezus enkel een middel tot wakker maken is, is het dat voor mij niet. Het is een realiteit. De wereld loopt op zijn einde. Ik heb je hoop gegeven, omdat ik twee dingen moet doen: aan de ene kant moet ik je duidelijk maken dat de wereld bij de uiteindelijke zelfmoord aangekomen is; en aan de andere kant moet ik je hoop geven dat er 'althans voor jou' nog steeds de mogelijkheid bestaat om verlicht te worden.

Je ontwaken is van enorm belang; nooit tevoren was het zo belangrijk als nu -- noch met Jezus noch met Gautama de Boeddha -- omdat er tijd genoeg was. De tijd is nu op. We zitten aan de rand van het einde. Om je van die realiteit bewust te maken, is het absoluut noodzakelijk dat je stappen maakt om wakker te blijven, stappen maakt om bewuster te leven en je niet te verliezen in allerlei trivia. Daarom zal ik blijven aandringen, omdat het einde elke dag dichterbij komt.

De mens is zodanig in slaap, dat hij bijna comateus is, en alles wat hij doet komt voort uit deze comateuze staat -- buiten dat, is er geen enkele reden voor het einde van de wereld. In ons dragen we nucleaire wapens. Door onze eigen onbenul, onze eigen diepe slaap zal het einde komen.

Ik heb eens gehoord dat Een Pool trok op een kameel door de Saharawoestijn. Na twee maanden alleen te zijn geweest met de kameel, en dromend over mooie vrouwen, begint hij zich aangetrokken te voelen naar de kameel, en besluit om met haar de liefde te bedrijven. Maar net als hij er klaar voor is staat de kameel op, loopt een paar passen en stopt weer. De Pool probeert het nog een keer, maar opnieuw staat de kameel op, loopt een paar passen en stopt weer. Keer op keer probeert de Pool het, maar zonder succes.

Op een dag vindt hij de resten van een neergestort vliegtuig in de woestijn, en vlakbij een flauwgeval, maar levende jonge vrouw. Dagenlang verzorgt hij haar en ze herstelt volkomen. Op een morgen komt ze op haar mooist naar hem toe, omhelst hem, en zegt hoe dankbaar ze is dat hij haar leven heeft gered. Ze zegt "Je bent zo lief voor mij geweest, en ik ben zo dol op je, dat ik alles voor je wil doen." Kijkend naar haar mooie gezicht, zegt de man, "Echt waar?" "Jazeker," zegt ze. "Oh wow dat waardeer ik echt heel erg," zegt de Pool. "Zou je het erg vinden om die kameel even vast te houden alsjeblieft?"

Dit is waar de mensheid staat. Jij moet er in ieder geval uitkomen -- maar je hebt constant een mep op je hoofd nodig, om je eraan te helpen herinneren dat de tijden niet meer zijn zoals die van vroeger. En in de hele geschiedenis van de mensheid, zijn er nog nooit zulke gevaarlijke momenten geweest, als die waar wij nu doorheen gaan. Er is geen tijd meer om te kibbelen of ruzie te maken over theologische zaken; het is niet slim om je achter het één of andere wonder te verschuilen die de wereldoorlog zal uitstellen. Het is niet enkel alleen maar de wereldoorlog -- de aanslag zal multidimensionaal zijn.

De ecologie van de aarde is aan het afbreken. Er varen duizenden onderzeeboten rond de aarde -- ieder met een zodanige nucleaire macht aan boord, dat het niets is vergeleken met de hele energie die gebruikt was in de tweede wereldoorlog, met de energie van één nucleaire onderzeeboot. De Sovjetunie heeft zijn eigen onderzeeboten; Amerika heeft zijn eigen onderzeeboten. Bij toeval kunnen twee onderzeeboten op elkaar botsen, en het hele leven op aarde zal in rook opgaan. En de politici in de wereld zijn continu meer en meer nucleaire wapens aan het opstapelen.

De wereldpopulatie is zo snel aan het groeien, dat alleen de groei in bevolking genoeg zal zijn om de helft van de mensheid uit te roeien van honger en dorst.

Seksuele perversies zijn zodanig wijdverbreid dat Gomorra en Sodom ouderwets lijken.

Tien miljoen mensen wereldwijd hebben al AIDS -- wat niet te genezen is. Dit getal tien miljoen is niet accuraat, omdat veel landen nog niet hebben verklaard hoeveel mensen bij hun AIDS hebben; ze hebben geen enkele manier om daarachter te komen. India bijvoorbeeld is zich er niet van bewust hoeveel mensen aan AIDS lijden. Moslimlanden zullen zeker een groot aantal aidspatiënten hebben, omdat homoseksualiteit daar duizenden jaren heeft bestaan.

Volgens de zelfs zeer bescheiden verwachtingen, zullen tegen het einde van deze eeuw een honderd miljoen mensen aan AIDS lijden. En als een honderd miljoen mensen aan AIDS lijden, betekent dat dat tenminste een biljoen mensen homoseksuele contacten hebben gehad.

Dit zijn de multidimensionale manieren, hoe de dood de aarde aan het bereiken is. Omdat we zoveel bossen hebben gekapt, heeft zich een dikke laag kooldioxide rond de aarde gevormd, kilometers boven de aarde, waar de lucht eindigt. Die laag is zo dik dat het de temperatuur op aarde, meer dan ooit tevoren verhoogd heeft; en die temperatuurstijging zal het ijs op de noord en zuidpool laten smelten. En als dat ijs smelt -- en het is niet te stoppen -- zullen alle oceanen ter wereld 120 centimeter stijgen. En al je steden en havens zullen onderlopen, ze zullen onleefbaar worden.

Als deze kooldioxide dikker wordt, zullen de Himalaya en de Alpen met hun eeuwigdurende nog nooit gesmolten sneeuw, beginnen te smelten. Alleen al de Himalaya heeft zoveel ijs, dat als alle ijs compleet zou smelten, het de waterspiegel in de hele wereld met dertien meter zal laten rijzen. Al je steden zullen onder water komen, en dit is geen vloed wat zich zal terugtrekken. Eén van de gevaarlijkste dingen die staat te gebeuren, is dat het kooldioxide meer en meer zal toenemen.

Bomen blijven die kooldioxide inademen. Als je de bomen omzaagt, zaag je twee dingen: de zuurstofvoorziening voor je leven, en de plaats waar het kooldioxide wordt geabsorbeerd. Het zwaard snijdt aan twee kanten -- en absoluut nodig. De mens heeft geprobeerd naar de Maan en Mars te reizen. We waren ons voor die tijd nooit van bewust dat kilometers boven de aarde, daar waar de lucht eindigt rond de aarde een dikke laag met een beschermende laag van een bepaald soort gas bestaat, ozon genaamd, O₃, wat een zeer beschermende laag is. Door die ozonlaag is leven op aarde mogelijk. Die ozonlaag heeft maar één functie: het laat geen zonnestrallen door, die destructief voor de aarde zijn; het kaatst ze terug. Het laat enkel die stralen door die leven brengen.

Omdat onze raketten richting de Maan en Mars gingen, hebben we voor het eerst gaten in die beschermende ozonlaag gemaakt. Al die gaten laten nu de zonnestrallen richting de aarde binnen -- ook de dodelijke straling. Dus als ik zeg dat het einde niet ver is, is dat niet hetzelfde als toen Jezus dat zei -- enkel als middel. Tegen het einde van deze eeuw zul je al deze dimensies je dood zien brengen. Het moet benadrukt worden: tenzij je absoluut bewust bent van je dood, zul je nooit je hele energie concentreren, in het transformeren van je wezen. Mensen veranderen moeilijk; het is makkelijker voor ze om hetzelfde te blijven -- als stenen, als rotsen. Verandering betekent een vastbesloten inspanning, een vastbesloten betrokkenheid om je energieën te transformeren, om je wezen absoluut serieus te nemen -- het moet niet in stomme dingen verspild worden.

Een beroemde playboy stierf, en zijn beste vrienden besloten met een rouw feest te vieren.

Laat in die nacht stelde iemand voor om de Hel te bellen om te kijken waar hij is. "Maar hoe kun je de Hel bellen?" vroeg iemand.

"Nou," zei de man, "Ik denk dat het gewoon een langeafstandsgesprek is." Dus checken ze het telefoonboek, en komen erachter hoe interstellaire gesprekken te voeren, en bellen dan de Hel. Een paar seconden later antwoordt een schorre stem, "Dit is de Hel. Wat wil je?" Geschrokken door de duivelse stem zeggen ze, "We zijn opzoek naar een vriend."

"Zijn naam?"

"Peter Thompson."

"Die is hier niet." En de duivel hangt op.

Verbijsterd, en alle logica terzijde schuivend, besluiten ze het Vagevuur te bellen. Ze bellen het Vagevuur, en tot hun opluchting, krijgen ze een stem te horen die niet zo vreselijk klinkt -- zakelijker. Ze leggen uit dat ze op zoek zijn naar een vriend die net dood is, en niet in de Hel is.

"Nou," zegt de stem, "hier is hij ook niet. Probeer de Hemel."

"Maar hij was een playboy!" zegt zijn vriend.

"Hij moet ergens zijn. Probeer de Hemel."

Dus bellen ze de Hemel, een hemelse stem neemt de telefoon op, en zegt heel zachtjes en langzaam, "Hallo. Dit is de Hemel. Met de maagd Maria. Kan ik u helpen?"

Heel verlegen leggen ze de situatie uit.

"Nee," zegt de prachtige stem, vol met een echo: "Hier is hij niet. Bedankt voor het bellen. Belt u gerust weer."

Dus bellen ze elke dag weer met de hemel, en krijgen elke dag hetzelfde antwoord. Dus bellen ze keer op keer; een week later, op een zondagmorgen, antwoord een heel sexy, sluwe vlotte stem,

"Hey, dit is Maria. Wat willen jullie gozers ...?"

Elkaar lachend aankijkend, kwamen de vrienden tot dezelfde slotsom: "Hij is aangekomen!"

Hij blijft zijn leven herhalen.

Alert zijn betekent dat je stopt met een robot zijn. Verander je routines, beweeg je bewuster; laat elke handeling je bewustzijn zien. Dan zullen die paar jaren die resten genoeg zijn -- meer dan genoeg. Als je je hele energie in transformatie stopt, zal de destructie van de aarde niet jouw destructie zijn. Als je bewust kan sterven, heb je de sleutel gevonden naar een hoger leven, een eeuwig leven, een Goddelijk leven.

Oké, Vimal?

Ja, Osho.