

*"My each sannyasin's home should become an ashram –
a fragrance should arise from there, reaching far and wide."*

Osho



I have a dream . . .

Voor 16 februari aanstaande hebben wij veel sannyasins en Osho-lovers uitgenodigd voor een eerste samenkomst in de Osho White Cloud ashram van

‘The Osho Retired Buddha’s Club’

Via Facebook en onze Nieuwsbrief hebben we al veel enthousiaste reacties binnen gekregen. Het lijkt wel een gat in de Osho-lovers markt.

Veel belangstellenden komen echter niet, omdat ze te ver weg wonen. Facebook heeft haar bereik ook in het buitenland, waar menig sannyasin woont.

Maar zelfs in Holland is onze ashram te ver voor een paar uurtjes Boeddhaveld.

Daarbij zijn het ook nog eens de ouderen onder ons die we uitgenodigd hebben.

Om deze grote groep niet-komers dan maar aan de kant te schuiven lijkt mij helemaal geen goede daad.

Dus een nieuwe ingeving meldde zich aan:

Als alle belangstellenden nou eens hetzelfde gaan doen als wij?

Een Boeddhaveldje creëren in eigen huis

Hoe doe je dat dan?

Ik ga je in stapjes vertellen hoe je het zou kunnen doen:

- Je nodigt een, twee of meer sannyasins/Osho-lovers bij je thuis uit op een middagje ‘boeddhaveld’ met koffie, thee, wat Osho-muziek en gezelligheid.
- Je gaat elkaar wat leren kennen door bijv. zelf te vertellen hoe Osho in jouw leven kwam.
- Je vraagt daarna hoe Osho in hun leven kwam. (Waarschijnlijk gebeurt dat al spontaan.)
- Je schenkt de kopjes nog eens vol en vraagt:
- Zullen we een stukje video van Osho kijken? (Jullie hebben tenslotte nu een Boeddhaveldje.) Op YouTube vind je een aanbod van mooie en korte videofragmenten. Ook op Salto vind je video’s met Nederlandse ondertiteling.
- Na de video zijn jullie een poosje stil om Osho’s woorden te laten bezinken.
- Je kunt er ook samen over uitwisselen ... Of je laat het vrij ...

- Jullie drinken of snoepen van wat je nog op tafel hebt gezet. Je steekt een kaarsje aan en/of een wierookstaafje en
 - Je legt je Osho-tarotkaarten met het bijbehorende boek binnen bereik. (Je kan de kaarten ook van tevoren klaar leggen in een cirkel. Dat ziet er al heel mooi uit als je gasten binnen komen. (Mocht je zelf geen tarotdeck hebben, vraag dan of iemand anders die mee brengt.)
 - De meesten kennen de Osho-tarot en anders ga je er wat over vertellen ...
 - 'Zullen we een kaartje trekken?'
- Je neemt als thema:
- Hoe is het voor mij om hier bij elkaar te zijn in een Osho-Boeddhaveldje?
Je luistert naar elkaar zonder in de redenen te vallen ... Neem de tijd en laat het gewoon gebeuren ... Ieder draagt eigen verantwoordelijkheid voor wat de kaart ontvouwt.
Het verhaal dat bij de kaart hoort kan voorgelezen worden.
- Daarna kan je samen een kaart trekken over:
 - Geven wij dit Boeddhaveldje een vervolg?
 - Zo ja? Dan maak je afspraken: wanneer, hoe laat, bij wie, of iedere keer bij jou? Speel met wat zich aanbiedt en ben helder naar elkaar over de inhoud van dit samenzijn. De deelnemers kunnen ook hún ideeën voorstellen. Het zal in ieder geval een Boeddhaveldje blijven. Osho-video, meditatie en Osho-tarot zijn al stevige pilaren om jouw Osho-tempeltje te dragen.
 - Neem afscheid met een hartelijke hug. Ja, die hug is wel belangrijk, hoor ...
 - Ga even rustig zitten en voel na ...

Mijn ervaring met ons eerste groepje was overweldigend. Blij, voldaan, dankbaar en met een dikke hug namen wij afscheid van elkaar, met een meerstemmig 'Tot de volgende keer!'

Mijn vraag aan jou is nu:

'Laat je me weten als je jouw Boeddhaveldje gecreëerd hebt en of er een vervolg komt?'

We kunnen dan ervaringen en ideeën uitwisselen en elkaar supporten.

Uit kleine Boeddhaveldjes kan organisch een groter Boeddhaveld groeien.

Iedere Osho-lover kan op een eenvoudige wijze Boeddhaveldje creëren en daarmee ook Osho's visie levend houden voor de volgende generatie ...

I have a dream . . .

Nirad

nirad@dewittewolk.nl

*"My each sannyasin's home should become an ashram –
a fragrance should arise from there, reaching far and wide."*

Osho