

Zonnelied

Sint Franciscus
(vertaling: Angelo Branduardi)

Enkel U komt toe o Heer
alle glorie alle eer.
Goede Vader wees gezegend
en geloofd.

Enkel U wordt niet te licht
het allergrootste toegedicht
en wij buigen voor U
nederig het hoofd.

Wees geprezen goede Heer
en uw schepping evenzeer.
Zuster Zon haar licht
en helend-warme stralen.
't Is een wonder wis en waar
dat U ons verlicht door haar
moge zij uw goedheid
naar ons toe vertalen.

Wees geloofd voor Zuster Maan
en de sterren die er staan
en de nacht hun klaar
en helder schijnsel geven.
Wees geloofd voor Broeder Wind
die in wolken regen vindt
en verspreidt opdat
uw schepping moge leven.

Wees geprezen goede Vader
voor het koele reine water
Dat ons laaft en wast
en droogte doet verdwijnen.
Wees geloofd ook voor het vuur
dat ons warmt in 't late uur
En zijn vreugde en zijn kracht
op ons laat schijnen.

Wees geprezen o mijn Hoeder
voor de Aarde onze moeder
die ons koestert
en ons dierbaar leven geeft
vruchten vol van smaak en geuren
bloemen weelderig van kleuren
en de bomen en het gras
en al wat leeft.

Wees geloofd voor hen die leven
in uw liefde en vergeven
ook als onrecht en ellende
hen dan honen
en gezegend ook diegenen
die door vrede te verlenen
zich voor U o Vader
mogen laten kronen.

Wees geprezen o mijn Heer
voor ons lichaam broos en teer
dat de Dood van 't leven
zomaar kan bestelen
want gezegend zijn ook dezen
die de Dood niet moeten vrezen
omdat zij voor altijd
in uw liefde delen.