

## **Blijf bij me - Ramses Shaffy**

In de nevel van de misverstanden  
Gevechten die de tijd verklaart  
Gehuld, verhuld  
Dan geef ik mijn twee handen  
Ik draag je bij onbegrip  
Ik draag je uit valkuilen  
Duisterheden, grimmigheden  
Langs gretig grauwe vijanden  
Kom bij me

En ontwakend in de morgenlanden  
Als oorlogen de harten doden  
In de fusillades  
Dan geef ik mijn twee handen  
Ik draag je door vernielde straten  
Ik draag je langs kraters  
Puinhopen en wanhopen  
Langs gretig grauwe vijanden  
Kom bij me

Langs ontredderende toekomstbanden  
Angsten en onzekerheden  
Langs hunkering en paniek  
Dan geef ik mijn twee handen  
Ik draag je langs afgronden  
Ik draag je door grotten  
Duisterheden, grimmigheden  
Langs gretig grauwe vijanden  
Kom bij me, ik heb je lief

Door de poorten van verademing  
De wolkbreuk van de overgave  
In jouw nieuwe land  
Dan geef ik mijn twee handen  
Ik draag je door jouw rijkdommen  
Ik draag je door jouw tuinen  
Jouw boomgaarden en wijngaarden  
Met vrienden, nieuw als kinderen  
Ik kom bij je

In de vreugde van de morgenvelden  
In de echo van de bergen  
In de stilte van het meer  
Dan geef ik mijn twee handen  
Ik draag je door jouw feesten  
Ik draag je door jouw carnaval  
Jouw harpen en bazuinen  
Met vrienden, nieuw als kinderen  
Ik kom bij je

In de stortvloed van de nieuwe dag  
In de overvloed van dankbaarheden  
In jouw nieuwe huis  
Dan geef ik mijn twee handen  
Ik draag je door jouw bruiloft  
Ik draag je door de taaie tijd  
Van bajestijd tot majesteit  
Met vrienden, nieuw als kinderen  
Ik kom bij je, ik heb jou lief