

Introductie

Het optreden van Osho, vaak als controversieel omschreven, is - wil men hem goed kunnen plaatsen - enkel te vergelijken met het optreden van andere grote spirituele Meesters uit de wereldgeschiedenis. Ook die deden in hun tijd regelmatig uitspraken die hen tot controversiële figuren maakten.

1. Het optreden van Jezus

Zoals Jezus, op wiens uitspraken over liefde en compassie altijd de nadruk gelegd wordt, maar die in feite vele tegenstrijdige kanten had. Hij was immers ook de man die geen gelegenheid voorbij liet gaan om twistgesprekken te voeren met de Joodse Schriftgeleerden en die zei dat hij niet gekomen was om vrede te brengen, maar het zwaard van de tweedracht (Mattheus 10:34). Van de Farizeeërs zei hij dat zij blinden zijn die blinden leiden (Mattheus 15:14), en dat zij huichelaars waren (Mattheus 23:13).

Het zijn niet mis te verstane woorden: 'Gij gelijkt op gewitte graven, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. (...). Gij slangen, addereengebroed! (Mattheus 23:27,33). 'Gij hebt den duivel tot vader! (Johannes 8:44).

En wat te denken van zijn omstreden omgang met hoeren en tollenaars, de schending van de geldende Joodse religieuze wetten, van zijn optreden in de tempel in Jeruzalem? Daar zaten vee verkopers en geldwisselaars. Jezus maakte een zweep van touw en sloeg iedereen de tempel uit. 'En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en hun tafels keerde hij om'. (Johannes 2: 14).

Met dit alles maakte hij zich natuurlijk niet populair onder de priesters en de Schriftgeleerden, de politieke elite van destijds. Geen wonder dat zij de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus manipuleerden om hem te laten kruisigen, een besluit dat door het conservatieve deel van de toenmalige bevolking ruimhartig werd toegejuicht.

2. Overeenkomsten tussen Jezus en Osho

Vergelijkbaar met het optreden van Jezus is het optreden van Osho. Ook hij richtte zich regelmatig tot geestelijke leiders (de Paus) en politieke leiders (machthebbers in India en Amerika), die hij betitelde als 'de maffia van de ziel', vanwege hun maatregelen, gericht op het klein houden van de mensen over wie zij hun macht uitoefenen. De 'Jezus Beweging' die rondom hem ontstond in Palestina is te vergelijken met de 'Osho Beweging' die rondom Osho (toen Bhagwan) wereldwijd ontstond.

Er zijn meer vergelijkingen tussen beide Meesters te trekken. Jezus werd door velen toegejuicht bij zijn Intocht in Jeruzalem (Mattheus 21, Marcus 11, Lucas 19, Johannes 12). Kleren werden voor hem en zijn lastdier op de grond uitgespreid, met palmtakken werd gezwaaid. Is het te ver gezocht hierin een equivalent te zien van het enthousiasme waarmee Osho op Masters Day op 6 juli werd begroet in Rajneeshpuram, en waarbij rozenblaadjes uit een vliegtuigje werden uitgestrooid?

Denk aan de kostbare mirre waarmee een vrouw hoofd en voeten van Jezus zalfde. (Mattheus 26, Marcus 14, Lucas 7, Johannes 12). Jezus liet toe dat dit plaatsvond. Dat bracht grote afkeuring mee van discipelen en omstanders, die er de voorkeur aan gaven dat het geld dat dit cadeau gekost had, aan de armen gegeven werd. Opnieuw: is het te ver gezocht hier een

vergelijking te trekken met de algemene afkeuring van bijna de hele wereld over de 93 Rolls Royces die Osho cadeau kreeg? Osho liet dit cadeau toe.

Jezus gebruikt vele parabels om zijn boodschap over het Koninkrijk Gods, waarvan hij zei dat het bij zijn toehoorders 'binnenin hen' aanwezig was, te verduidelijken. Osho gebruikt op dezelfde manier de verhalen van veel verschillende spirituele Meesters uit het verleden, en maakt ze actueel voor de tijd van nu.

Beide, zowel Jezus als Osho, rebelleren tegen de bestaande maatschappelijk-godsdienstige orde, en stellen dat persoonlijke bewustwording de enige weg is tot het tot bloei komen van Liefde met een hoofdletter L: 'Houdt uw lampen brandende' (Lucas 12:35), 'Mediteer!' (Osho).

Bij beide speelt 'verraad' een rol. Bij Jezus is het penningmeester Judas die hem uitlevert aan de geestelijke overheid, bij Osho zijn het zijn secretaresse Sheela en haar staf, wier crimineel wanbeleid de Amerikaanse autoriteiten hielp om de ondergang van Rajneeshpuram te bewerkstelligen.

3. De kruisiging van Verlichte Meesters

Een 'kruisiging' komt meer voor bij Verlichte Meesters. Denk aan de gifbeker die Socrates in Athene te drinken kreeg. Zijn veroordeling tot de gifbeker is te vergelijken met de ter dood veroordeling van Jezus. In beide gevallen werden twee onschuldig veroordeelde Verlichte Meesters door het volk, onder leiding van politici en priesters (het waren in feite politieke processen), vermoord. Beide werden ervan beschuldigd 'de jeugd' op de verkeerde weg te leiden, een beschuldiging die in de media ook richting Osho geuit werd.

De manier waarop Osho in Amerika behandeld werd en het land uitgezet werd is ook duidelijk aan manipulatieve en politieke machinaties van de Amerikaanse overheid te wijten. Osho was ervan overtuigd dat hem ook een 'kruisiging' ten deel was gevallen, nl. vergiftiging tijdens zijn verblijf in enkele gevangenissen in Amerika. Niet voor niets heeft een boek van Osho tot titel 'Socrates Poisoned Again, this time in Ronald Reagans America'. In alle drie gevallen gelden de Kruiswoorden: 'Vergeef het hen, zij weten niet wat zij doen!'

4. 'Seksgoeroe'

Ook is regelmatig in de media te horen en te lezen (en dan denigrerend bedoeld) dat Osho een 'seksgoeroe' zou zijn geweest. Tevens zou hij een negatieve kijk hebben op homoseksualiteit en daarmee homo's discrimineren. Het hier gepubliceerde overzicht van Osho's opvattingen op het terrein van de menselijke seksualiteit - en de transcendentie daarvan - is bedoeld om die indruk te corrigeren. Osho's visie wordt samengevat aan de hand van verschillende toespraken waarin hij het onderwerp seksualiteit ter sprake brengt.

Het onderwerp seks is overigens zeker geen overheersend thema in de honderden boeken waarin Osho's toespraken te vinden zijn. Die toespraken, vaak als antwoord op aan hem gestelde vragen (in totaal zijn dat er meer dan 8.000) zijn bedoeld om het inzicht op een bepaald gebied te vergroten. In dit artikel betreft het dus de ontwikkeling van de menselijke seksualiteit, geplaatst in een spiritueel referentiekader, zoals Osho dat ziet.

5. Een spiritueel referentiekader

Osho gebruikt voor het schetsen van de ontwikkeling van de menselijke seksualiteit een spiritueel referentiekader: van autoseksueel, via homoseksueel naar heteroseksueel en vervolgens

de mogelijkheid tot transcendentie van (seksuele) energie. Het leren ervaren van de uiterlijke man-vrouw cirkel maakt het makkelijker om de innerlijke man-vrouw energie en de versmelting daarvan tot een transcendente eenheidservaring, te realiseren.

Die eenheidservaring is de grondslag van alle religieus-zijn, een strikt persoonlijke, mystieke ervaring. Menselijk bewustzijn wordt één met het universele Goddelijke Bewustzijn, van Liefde met een hoofdletter L, de grondslag van alle manifestaties. Dit overkwam en overkomt relatief weinig mensen. Van die relatief weinige mensen zijn er weer slechts enkelen die als Verlicht Meester, als spirituele wegwijzer, over de hele wereld bekend zijn. Uit het verre verleden: Boeddha, Lao Tzu, Socrates, Jezus, uit het meer recente verleden: Jiddhu Krishnamurti, George Gurdjieff, Osho.

Om voor deze bewustzijnsversmelting Evangelische termen te gebruiken: de Zoon des Mensen wordt dan tevens de Zoon van God. Zo iemand is het Koninkrijk der Hemelen binnengegaan.

Veel indruk op mensen met een christelijke achtergrond is de verhelderende manier waarop Osho over Jezus spreekt. Hij blijkt (zie Osho's boeken *The Mustard Seed*, *Come Follow Me* 4 delen, *I Say unto You* 2 delen) een totaal andere figuur te zijn geweest dan het orthodoxe Christendom van hem gemaakt heeft.

Socrates, zo onderstreept Osho, was geen filosoof in de gewone zin van het woord, zoals het Westen hem door de eeuwen heen getypeerd heeft. Hij was een Verlicht Meester met een deel van de jeugd van Athene als discipelen.

6. If something happens, good. If nothing happens, far out!

Die natuurlijke ontwikkelingsweg naar heteroseksuele oriëntatie is door het optreden van de georganiseerde godsdiensten en hun eeuwenlange prediking van het celibaat meer en meer geblokkeerd geraakt, zodat in onze tijd, volgens Osho, homoseksualiteit een veel voorkomend verschijnsel is geworden. Daar is op zichzelf niets mis mee: de transcendente eenheidservaring kan ook rechtstreeks vanuit een homoseksuele inslag en levenswijze plaats vinden, zoals bij Socrates. Het is alleen een grotere stap op de energie-ladder.

Voor 10% van de homoseksuelen is het zijn van homo volgens Osho een natuurlijk gegeven. Dit betekent niet dat de overige 90% - die heel vaak grote moeite heeft met het accepteren van hun 'anders' zijn - pogingen moet doen om van homoseksueel heteroseksueel te worden. Actieve verandering is onwenselijk en onmogelijk. Het ligt wel in de 'aard der dingen' dat via meditatie een eigen energie-dynamiek op gang komt: dan kán zich 'als vanzelf' voltrekken dat homoseksualiteit verandert in heteroseksualiteit. Ook hier geldt wat Osho elders wel gezegd heeft tegen sannyasins die 'resultaat' (zoals ervaringen van eenheid, gelukzaligheid) verwachten van hun mediteren: *'If something happens, good. If nothing happens, far out!'*

Deze benadering van Osho is dus tegengesteld aan allerlei groepen, vooral uit orthodox-godsdienstige kringen, met name in Amerika maar ook in Nederland, die uit morele veroordeling iemand die homoseksueel is, in een heteroseksueel willen veranderen, via mentale beïnvloeding en gedragstherapie. Uitgangspunt is dan dat homoseksualiteit tegen Gods wil is en dat in onthouding (celibatair) leven noodzakelijk is. Daarbij is de kans vanzelfsprekend groot dat er psychische schade wordt aangericht.

7. De menselijke seksualiteit

In dit artikel wordt, zoals gezegd, ingegaan op Osho's visie op de menselijke seksualiteit, aan de hand van het door hem gebruikte spirituele referentiekader 'Autoseksualiteit, Homoseksualiteit, Heteroseksualiteit en Transcendentie van seksualiteit.'

Citaten (cursief) uit Osho's boeken zijn in ruime mate opgenomen, maar alleen het zelf lezen van de volledige toespraken van Osho over dit onderwerp kunnen de juiste sfeer en intentie recht doen wedervaren. Daarom is aan het slot van dit artikel bij 'Osho's Toespraken' vermeld welke toespraken van Osho voor het onderwerp van dit artikel zijn gebruikt. Vrijwel alle boeken van Osho, Engelstalig en - voor zover vertaald - Nederlandstalig, zijn te vinden in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Via de plaatselijke bibliotheek kunnen ze geleend worden.

Een woord van dank is op zijn plaats aan Satyamo Uydert, die het onderzoek naar Osho's toespraken over met name homoseksualiteit verrichtte. De vertaling van de gebruikte citaten is van de hand van schrijver dezes. Zie over beide de rubriek '[Hoe Osho in Mijn Leven Kwam](#)' op de website www.vrienden-van-osho.nl

Nieuw-Vennep, herfst 2018

Nandan Bosma

nanbos@ziggo.nl