

F. Veranderen van homo naar hetero?

Eerder in het voorgaande kwam aan de orde dat veel homo's die bij Osho kwamen moeite hadden met hun homoseksualiteit en in verband daarmee vragen aan hem stelden. De grondtoon van Osho's antwoorden is dat er niets mis mee is om homo te zijn. Hoe verhoudt zich dit tot Osho's opmerkingen dat het de voorkeur verdient om de drie fases achtereenvolgens te doorlopen? Hij zegt immers dat het beste is om de uiterlijke man-vrouw verhouding te leren kennen, omdat dit de beste voorbereiding is om de innerlijke man-vrouw ontmoeting plaats te laten vinden. Impliceert dit dat Osho concrete mogelijkheden ziet om homo's in hetero's te laten veranderen?

Osho vraagt in een darshan-ontmoeting een sannyasin naar zijn ervaringen in de Tantra-groep. Aan diens gezicht is te zien dat het een nachtmerrie voor hem was. Hij zegt dat zijn seksuele energie op mannen gericht is en niet op vrouwen, maar dat hij in de ashram veel liefde van vrouwen ondervindt. Het frustrleert hem dat hij dat niet kan beantwoorden en in de (heteroseksueel georiënteerde) groep kon hij het bijna niet uithouden. Osho antwoordt dat het voordeel is dat alles aan de oppervlakte kwam en nu gemakkelijker mee om te gaan is.

Hij vervolgt:

Homo's en lesbiennes, het zijn altijd inventieve mensen in feite zijn het uitvinders van homoseksualiteit. Het zijn altijd revolutionairen geweest, het zijn nooit conservatieve mensen. Ze hebben iets nieuws in hun seksuele leven gevonden. Toch? - ze hebben de natuur verbeterd, ze zijn een beetje lossler van de natuur gaan staan. Het zijn inventieve mensen, ze zijn niet traditioneel.

Daarom zullen er meer en meer homo's naar me toekomen, want wat ik zeg is ook niet volgens de bestaande tradities, alleen mensen met een revolutionaire inslag kunnen naar me toekomen. Maar dat brengt ook problemen mee. Je voelt je tot mij aangetrokken omdat wat ik verkondig zo niet-traditioneel is, zo vol rebellie, dat trekt je aan. Wat ik verkondig is rebels, wat ik verkondig is onorthodox, maar ik kan niet meegaan in leugens. Ik kan niet zeggen dat jullie homoseksueel-zijn is zoals het zou moeten zijn. Ik kan dat niet steunen ... en als jullie werkelijk revolutionair zijn, probeer dan een manier te vinden om het los te laten.

En Osho benadrukt opnieuw:

Ik veroordeel niets. Het woord 'veroordeling' bestaat niet voor mij; het komt niet in mijn woordenboek voor. Het is dus helemaal OK voor jou. Denk er niet meer aan. Laat mij zeggen wat ik wil; trek je er niets van aan. Telkens als homoseksualiteit ter sprake komt, luister dan niet naar wat ik zeg. Jij bent er volmaakt mee op je gemak, het is iets vanzelfsprekends, dus OK!

1. Diepe acceptatie brengt een eigen dynamiek op gang

In wat voor situatie je ook bent, accepteer dat. Vandaaruit kunnen dingen een start maken. Wijs het niet af. Uit afwijzing is het probleem ontstaan, dus alleen via acceptatie.... Ontspan je erin en je zult voor een verrassing komen te staan. Als je kunt accepteren zonder een enkel schuldgevoel, dan zal langzaam, heel langzaam, je homoseksualiteit weer veranderen naar heteroseksualiteit.

Waarom? - omdat schuldgevoel ook een godsdienst-verschijnsel is, net als homoseksualiteit. Ze horen bij elkaar, ze zitten aan elkaar vast. Als je je schuldig blijft voelen, blijf je ook homoseksueel. Laat je schuldgevoel los, accepteer het. Er is niks mis, het is alleen maar dat je het hele lelijke verleden van de mensheid op je schouders draagt. Wat kun je eraan doen? Je

bent wat laat aangekomen, er waren al eerder mensen. Die hebben het hele strand bevuild. Dat moeten we dus schoonmaken.

Osho vervolgt:

Wat heeft het voor zin om te huilen en te janken en je schuldig te voelen? Het is niet nodig om je energie daarmee te verspillen. Accepteer het zonder een enkel schuldgevoel. Als het schuldgevoel verdwijnt, zul je tot je verrassing merken dat, als je een christen bent, je christendom verdwijnt; als je een Jood bent, je Jodendom verdwijnt, als je een Hindoe bent, je Hindoeïsme verdwijnt. Het is echt een wonder: als schuldgevoel wegvalt, valt ook godsdienst weg. En als godsdiensten verdwijnen worden mensen veel natuurlijker wezens. Je kunt de dingen dan helder zien. In feite kun je wat je zoekt in een andere man, niet in hem vinden. Dat levert frustratie op. Wat die andere man in jou probeert te vinden, kan hij niet vinden. Dat levert ook frustratie op.

2. Verplaats je interesse niet van mannen naar vrouwen

Een paar dingen die je moet begrijpenten eerste: het is niet nodig om met alle geweld je interesse van mannen naar vrouwen te verplaatsen. Als het vanzelf verandert, dan is het OK, maar die verandering moet niet geforceerd worden. Een geforceerde verandering gaat nooit diep, werkt nooit, en het is niet nodig om te gaan forceren. Accepteer je homoseksualiteit. Veroordeel het niet; dat hoeft niet. Het is een pad dat volmaakt in orde is. En als je het accepteert, dan komt er een dag dat je eraan voorbij kunt gaan; als je het afwijst, dan kun je er nooit aan voorbij gaan - daar ligt het probleem.

Als je het afwijst, dan komt het je altijd achterna. Als je het ontkent zal het proberen om je te overweldigen. De delen van je wezen die je ontkent worden dan wraakzuchtig. Je moet het dus niet ontkennen. Het mag er helemaal zijn. Toch? Er zijn zoveel manieren om een seksuele relatie in te vullen ...homoseksualiteit is een van die manieren; accepteer het gewoon. Accepteer het met vreugde, niet wrokkig, niet met tegenzin.....

Osho zegt dan tegen de groepsleidster:

En Sudha, er zullen vele, vele homo's hier arriveren, dus van tijd tot tijd moet er een homo-groep komen. Dus eh, neem het in je planning op, denk erover na (..) OK? Want als je hun het gevoel kunt geven dat er met hun seksuele interesse niets mis is, zal dat geweldig belangrijk voor hen zijn: ze zullen zich dan geworteld voelen, met beide voeten op de grond staan en vanuit dat gevoel van geworteld te zijn is verandering niet moeilijk, wordt mogelijk.

3. Verandert er niets? Prima!

Tegen de sannyasin vertelt Osho:

En als er niets verandert, dan hindert dat niet. Blijf homo en ga toch groeien in spiritueel opzicht. Het is niet zo dat homoseksualiteit beslist een barrière vormt voor spirituele groei. Als je het accepteert, dan is er geen probleem; het probleem ontstaat als je het afwijst. Soms moet ik tegen een paar homo's en lesbiennes zeggen 'laat het los.' Ik zeg alleen tegen mensen het los te laten als ik zie dat men het diep van binnen afwijst en er toch mee bezig is; dan vormt het een hindernis. Maar als iemand helemaal op zijn gemak is met zijn homoseksualiteit, zich een natuurlijke homo voelt, dan is er geen probleem. En zo voel ik het bij jou.

Voor jou is het een heel natuurlijk verschijnsel; maar het menselijk denken luistert naar dingen die verteld worden en de homoseksuele minderheid is door de eeuwen heen zo erg veroordeeld. Je kunt niet voorkomen dat je die dingen hoort - dat iedereen het veroordeelt, dat iedereen erop tegen is, de wet verbiedt het, de godsdienst Natuurlijk denkt iemand dan dat als zoveel

mensen ertegen zijn, er wel iets verkeerd aan moet zijn! Zelfs als iemand de aantrekkingskracht ervan voelt, dan ondergaat hij dat met tegenzin. Ga niet met tegenzin. Die tegenzin is het echte probleem, niet de homoseksualiteit. Het is niet nodig om dat drastisch te veranderen; sta jezelf je natuurlijke gevoelens toe.

Mediteer, groei, raadt Osho aan.

Het is mogelijk dat het op een dag verandert. Als je verandert, verandert alles. Maar onthoud, jij bent niet degene die die verandering moet bewerkstelligen; er mag geen poging gedaan worden om het te veranderen. Ga dus andere groepen doen - als dit probleem opkomt, laat dan je gevoel zien en verklaar gewoon dat je absoluut niet in vrouwen geïnteresseerd bent; zonder een enkel schuldgevoel, dat is niet nodig, het is niet nodig om je op wat voor manier ook schuldig te voelen. Je zondigt helemaal niet, je brengt niemand schade toe. Je bent naar niemand destructief, je doet niemand geweld aan.

Homoseksualiteit is waar jij zin in hebt; het is pret, het is niks serieus'. Als je dat accepteert zal je nachtmerrieachtige situatie verdwijnen en zul je je heel, heel erg op je gemak gaan voelen. En dat je op je gemak voelen is dan niet alleen iets van je buitenkant, het zal deel uit gaan maken van je diepte.

4. Doe niets! Mediteer!

Maak er geen probleem van. Er hoeft niets aan gedaan te worden. Ik bemoei me niet met afzonderlijke problemen. Mijn enige uitgangspunt is dat er miljoenen ziektes zijn en maar één geneesmiddel en dat geneesmiddel is meditatie.

Mediteer - homoseksueel, heteroseksueel, biseksueel... Mediteer. Dan word je rustiger en stiller. Je creëert een innerlijke leegte. Je wordt doorschijnender en dan gaan dingen veranderen. Want dan zul je in staat zijn te zien hoe je met jezelf aan de gang bent. Als dat juist is, dan ga je er mee door, met meer vreugde, met meer overgave, met grotere intensiteit, met grotere hartstocht. Als dat niet juist is, dan valt het gewoon weg, net zoals dode bladeren van een boom vallen.

Ik kan dus niet een specifieke behandeling voorschrijven, want voor mij komen alle kwalen voort uit het feit dat we allemaal totaal in ons hoofd leven en vergeten zijn dat er in ons, diep vanbinnen, een ruimte is die we niet-denken ('no-mind') kunnen noemen. Als je die ruimte binnengaat, van niet-denken, opent dat perspectief, geeft dat je visie, helderheid.

Opnieuw benadrukt Osho:

Mediteer. Zit stil, sla je gedachten gade - homoseksueel, heteroseksueel, wat voor gedachten er ook komen, dat doet er niet toe. Je blijft kijken, je wordt een getuige. Langzaam, langzaam ontstaat er afstand tussen jou en je gedachten.

En plotseling breekt dan de dag aan waarop je je realiseert dat je niet die gedachtestroom bent. Op die dag vindt er een revolutie in je plaats. Na die dag zul je nooit meer dezelfde zijn. Transcendentie vond plaats. Daarna is alles wat je doet juist, je kunt dan niet meer iets verkeerd doen. Vóór die tijd is alles wat je doet verkeerd.

Dus als ik zeg dat ik niets tegen homoseksualiteit heb, steun ik het daarmee ook niet, onthoud dat. Ik zeg niet: 'Wees homoseksueel.' Ik heb ook niets tegen heteroseksualiteit, maar ik steun heteroseksualiteit niet. Ik steun niets. Het zijn allemaal spelletjes in je hoofd - en je dient voorbij te gaan aan alle spelletjes.

De samenleving staat aan de basis van die spelletjes, de maatschappij conditioneert je manier van denken. Osho maakt daarover een grapje:

De vijftienjarige Bobby rende het bioscoopje uit waar hij naar een pornofilm had zitten kijken. De bioscoopbaas hield hem tegen: 'Waarom zo haastig?' 'Mijn moeder heeft me verteld', zei Bobby, 'dat als ik ooit naar iets slechts zou kijken, ik voor straf totaal zou verstijven - en het begin is er al!'

Osho merkt naar aanleiding van dit grapje nog op:

Je denken vertegenwoordigt binnenin je de maatschappij.

Als je voorbij je denken gaat, overstijgt je de maatschappij.

Als je voorbij je denken gaat, stijgt je boven alles wat geschiedenis is uit.

Als je voorbij je denken gaat, laat je het verleden totaal achter je.

Voorbij je denken gaan is met God verenigd worden.

En alles wat dan plaats vindt, is goed, is deugdzaamheid.