

## **De Nieuwe Mens stemt mij hoopvol**

Interview met Korthals Altes.

Edy Korthals Altes, 94 jaar, oud-ambassadeur, spreekt met Fokke Obbema in een Volkskrant interview. Obbema kreeg in 2017 een hartstilstand en een jaar later gaat hij op zoek naar de zin van ons leven in een reeks interviews. Tot nu toe heeft hij al verscheidene interviews gehouden die op internet te zien zijn onder: [volkskrant.nl/zinvanhetleven](http://volkskrant.nl/zinvanhetleven).

Uitspraken van Korthals Altes over essenties van het menszijn:

*De langste reis van het leven is de reis naar binnen.*

*De zin van ons leven is wakker worden en ons bewust worden van de fundamentele relatie met de oergrond van ons bestaan en ons richten op de grondwet in ons leven. Dat is voor mij de liefde voor de mens en de natuur.*

*De mens ontkent vaak zijn plek in het grotere geheel, hij is geneigd tot hoogmoed. Daardoor dreigt hij zijn kompas te verliezen.*

*Wie zich richt op het materiële bevindt zich in een cocon, met een reductionistische opvatting van het leven. Dan wordt je bestaan leeg.*

*Er is een groeiende kloof in de samenleving doordat het individualisme zo is doorgesloten. Het zou juist moeten gaan om niet-materiële zaken, zoals de liefde.*

*We hebben een nieuwe mens nodig die gedreven wordt door liefde voor de medemens en de natuur, en die dat weet te vertalen in een ander economisch model. Dat vergt een andere vorm van leven: materieel soberder, maar rijker van inhoud, met meer aandacht voor de geest.*

*Ik geloof in de ziel. Waar die heen gaat, weet ik niet, maar ik heb een volstrekt vertrouwen dat je wordt opgevangen.*

*Richt je niet op miljonair worden, maar zet je in voor een nieuwe, rechtvaardige samenleving en een nieuw denken over vrede en veiligheid. Met hart en ziel. De krachten die we zelf in het leven hebben geroepen, zoals ongelijkheid en klimaatverandering, dwingen ons de nieuwe mens te verwezenlijken. Als we dat niet inzien, loopt het vast.*

Osho over De Nieuwe Mens:

*De nieuwe mens omvat mijn volledige filosofie over het leven en hoe die in zijn totaliteit geleefd moet worden, in intensiteit, in heelheid, en dan kunnen we elk moment maken tot een geweldige verheugenis, een lied, een dans, een viering. Een nieuwe mens gaan zij worden die een jongere ziel hebben, de spiritueel jongeren. Het is niet een hoopvolle verwachting, want je bent er al zwanger van.*

*De nieuwe mens is niet iemand die van een andere planeet komt. Jij bent het in je frisheid, in je stilte van het hart, in je universums van liefde, in je diepte van meditatie, in je liederen van vreugde, in je dansen van extase, in je liefde van de aarde.*

*De nieuwe mens is een opstand tegen het hele verleden, een verzet, een revolutie tegen alle conditioneringen die hem tot slaaf kunnen maken, hem onderdrukken, hem exploiteren.*

*De oude mens betekende een mensenmenigte, een spaak in het wiel en hij heeft geen individualiteit.*

*De gevestigde belangen hebben er alle zorg aan besteed het zelfrespect te vernietigen, de waardigheid, en een vreugde en een dankbaarheid dat je een menselijk wezen bent, dat je de hoogste schepping bent op het lange, lange pad van evolutie, dat je de gekroonde glorie bent.*

*De nieuwe mens draagt de hele toekomst van de mensheid in zich met de bedoeling zichzelf los te maken van de oude tradities, de oude religies, de oude naties, de oude ideologieën.*

*En de oude mens is gedoemd te sterven.*

*De nieuwe mens is een manifest van één mensheid. Hij bekommert zich om de wijze van toename van de vreugden van het leven, de genoegens van het leven – meer bloemen, meer schoonheid, meer menselijkheid, meer compassie.*

Osho: The Golden Future #32.