

Sermons in Stones #7 deel 3
6 december 1986 PM.

Vraag 3

Geliefde Osho,

De Duitse psycholoog, Wilhelm Reich, vond bij toeval enige innerlijke geheimen van bio-energie. Hij begon deze ook op zijn patiënten te gebruiken maar hij werd asociaal verklaard, werd gevangengezet en gek verklaard. Osho, wat is het waar Reich mee bezig was en waar ging hij verkeerd. Wat was het dat hij miste?

Wilhelm Reich is een van de meest belangrijke namen in de wereld van de psychologie.

Misschien moet hij alleen Sigmund Freud voor laten – maar hij was de jongste leerling van Sigmund Freud en voordat ik je vraag beantwoord, herinner ik me iets dat slechts een incident is in het lange leven van Sigmund Freud dat iets van Zen toont. Het is iets wat altijd aanwezig is rondom grote meesters maar je kunt het in Sigmund Freud's leven niet verwachten. Ik wil je erover vertellen om de belangrijke reden dat zelfs een man als Sigmund Freud de potentie heeft om een mysticus te zijn. Als hij het miste, dat is een andere zaak.

Wilhelm Reich schreef voortdurend brieven naar Sigmund Freud. Hij was jong – misschien vijfendertig, half de leeftijd van Sigmund Freud – en Sigmund Freud was niet geïnteresseerd in zo'n jong persoon. Zijn werk vroeg veel tijd en hij had oude collega's waarmee hij werkte en zijn beweging was bijna internationaal geworden. Nu was hij niet meer in staat nieuwe studenten en nieuwe verantwoordelijkheden aan te nemen, dus weigerde hij. En hij weigerde zijn beste student. Maar Wilhelm Reich was een Duitser, koppig; je kon hem niet zomaar afwijzen en denken dat daarmee de zaak klaar is. Hij ging toch naar een afspraak die afgezegd was. Hij klopte op de deur en Sigmund Freud opende zelf de deur.

Ze keken elkaar aan, er was een ogenblik van stilte.

Sigmund Freud zei, "Maar ik heb de afspraak geannuleerd."

Wilhelm Reich zei, "Maar ik niet – en een afspraak betekent een ontmoeting van twee personen, dus alleen u bent het die heeft geannuleerd. Van mijn kant ben ik nog steeds beschikbaar en ik dacht dat ik aanwezig moest zijn daar ik niet afgezegd heb."

Sigmund Freud keek opnieuw naar Wilhelm Reich alsof hij aarzelde of afwoog... "wat met deze man te doen?" Hij zei tegen hem "Ik ben oud. Jij bent te jong; ik zal niet in staat zijn mijn onderricht tot een einde te brengen. En je kunt het niet met me eens zijn want er is een generatie kloof. Dus waarom je tijd verspillen? Begin voor jezelf, je hebt mijn zegen."

Met tranen in zijn ogen dankte Wilhelm Reich Sigmund Freud en ging terug naar huis. Hij bestudeerde de menselijke energieën, het functioneren van de mind, de niveaus van bewustzijn en het was goed dat hij geweigerd werd, want hij opende een totaal nieuwe deur en hij bleef Sigmund Freud zijn hele leven dankbaar; "Als hij me niet geweigerd had zou ik alleen maar een Freudiaan geweest zijn. Op dat moment was ik gekwetst maar ik ging een totaal andere richting in en nu kan ik zien dat al het werk van Sigmund Freud droomanalyse is en niets te maken heeft met de werkelijkheid."

Dromen zijn slechts schaduwen. Op zijn hoogst kan psychoanalyse je normale dromen geven, kan je helpen nachtmerries te voorkomen. Maar meer dan dat gebeurt er niet.

Wilhelm Reich begon op de menselijke energie te werken. Natuurlijk als je op menselijke energie werkt kom je tot de bron van alles – dat is de seksuele energie. Op het moment dat hij aan de seksuele energie raakte, waren alle religies tegen hem. De regering was tegen hem, de psychologen waren tegen hem, en zijn situatie was heel vreemd.

Hij had de ervaring gekregen dat als twee geliefden elkaar dichter benaderen, er een magnetische kracht is – als er liefde is. Als er geen liefde is dan ontmoeten zich enkel twee lichamen, maar geen twee energieën.

Hij had een wetenschappelijke mind. Hij maakte een doos waarin twee personen de liefde bedreven. Zijn idee was dat de energie die liefde creëert opgepakt kan worden en weer gebruikt kan worden.

Dit nu was een moeilijk iets. Hij kon niets laten zien – de doos was leeg. Er was geen manier de biologische energie te materialiseren, maar hij verzamelde elk mogelijk bewijs.

Iemand leed aan impotentie. Wilhelm Reich zette hem in de doos en zijn impotentie verdween, tenminste voor een paar dagen alsof zijn batterij was opgeladen. Het was een indirect bewijs dat er iets gebeurd was. In de doos was iets gebeurd, de doos was niet leeg.

Hij zei geliefden, "Zelfs zonder echt de liefde te bedrijven, kun je eenvoudig samen liggen, wat kroelen, in elkaar versmelten." Zijn werk was vreemd, hard... en het werd moeilijker gemaakt door de maatschappij want ze begonnen hem onmiddellijk te veroordelen, zeggend dat hij in complot was met de duivel – net als ik! – zeggend dat afstand gedaan moet worden van seks en hij juist mensen enige vreemde oefeningen leerde.

Deze vreemde oefeningen tonen zijn genialiteit. Hij had geen idee van tantra, hij was nooit in het Oosten geweest. Maar de oefeningen die hij vond zijn tienduizend jaar oud. Hij ontdekte ze en duizenden getuigen door hem genezen te zijn... want spoedig begon hij andere patiënten te genezen, niet alleen de seksuele patiënten. Omdat seksenergie zuivere energie is, kan het zich in vele vormen omzetten. Het kan je intelligentie worden, het kan je stilte worden. Hij begon mensen te behandelen. De behandeling was eenvoudig: Hij zette hen gewoon in een doos. Ze bleven daar vijftien tot twintig minuten in, een paar sessies – en ze waren genezen. Maar de medische wetenschap was tegen hem want "deze man mag geen geneeskunde praktiseren."

Zo blind is de wet. Deze man genas duizenden mensen van vreemde ziekten die niet te genezen waren door de gewone, officiële geneeskunde maar dat telde niet. De kwestie was of hij geregistreerd was: "Is hij bevoegd om te praktiseren?"

Wilhelm Reich zei, "Ik gebruik geen medicijnen, ik schrijf niets voor. Mijn hele medicijn is de doos. Als je het als medicijn accepteert, dan moet de medische faculteit van je universiteiten bewijzen welk soort medicijn hier is. Als ik je zeg om te onderzoeken wat ik gevonden heb, denk je dat ik gek ben en als ik mensen genees, ben ik een crimineel. Ik heb niemand kwaad gedaan."

Maar de medische wetenschap, de Christelijke kerk, de regering – ze begonnen allen vele zaken tegen hem. Je kunt elke zaak beginnen – het kan absoluut vals zijn, ongefundeerd, maar je kunt mensen jarenlang ermee treiteren. Zo veel zaken... en de man werd zo gespannen en er was niemand om hem te ondersteunen, niet eens mensen van zijn eigen beroep. Ze waren tegen hem omdat hun psychoanalyse ten dode opgeschreven was als zijn energiedoos zou slagen.

De geneeskunde is nog niet bereid om iemand te accepteren die geen medische diploma's heeft. Zijn vrienden verlieten hem. Hij verkeerde in grote kwelling want hij wist dat hij iets van grote waarde voor de mensheid had gevonden en hij zag ook dat hij niemand kon overtuigen. Hij overtuigde mensen alleen maar dat hij gek was. Mensen lachten eenvoudig, maakten cartoons, spanden zaken aan voor het gerecht.

Tenslotte werd hij gevangengezet omdat hij geneeskunde praktiseerde zonder bevoegdheid. Nu zie je de listige wereld. Hij praktiseerde geen geneeskunde, hij praktiseerde heling – dat kun je zeggen, maar je kunt niet zeggen dat hij geneeskunde praktiseerde. Hij had niemand kwaad gedaan, en hij was bereid samen te werken met welk onderzoek ook. Hij was beschikbaar alles te vertellen wat hij ontdekt had.

Maar zijn ontdekkingen gingen in tegen het Christendom, zijn ontdekkingen waren tegen de zogenaamde moraliteit. Zijn ontdekkingen waren tegen je hele sociale structuur, opvoedkundige structuur, politieke structuur.

Hij was een van de grootste revolutionairen ooit en hij is onbekend gebleven, zonder respect, zonder dat men zich hem herinnert. En in de gevangenis moeten ze hem enorm gekweld hebben. Hij was geen man die makkelijk instortte; hij was een erg geïntegreerd persoon en de mensen die hem kenden bevestigden dat het erg moeilijk is om zo'n sterk, standvastig en gefundeerd persoon te vinden – maar hij werd gek in de gevangenis.

Ik vermoed dat hij tot gekte werd gedreven. Het is erg makkelijk om iemand gek te maken als al de macht aan jouw kant is en de persoon absoluut hulpeloos gemaakt is. Toen hij gek werd.... dit is de wereld: toen hij op het toppunt van zijn roem was, waren er vrienden, er waren collega's, er was een mooie vrouw die van hem hield. Maar toen hij uit de gevangenis kwam, scheidde de vrouw van hem,

de vrienden verdwenen, de collega's maakten het hem duidelijk dat ze geen omgang meer met hem wensten omdat zelfs met hem in verbinding staan achterdocht creëerde.

Het is triest dat hij stierf, maar ik zeg dat hij gedwongen was te sterven. Als je een mens op zo'n manier boycot dat hij een eiland wordt in de grote oceaan van de mensheid – afgescheiden, geïsoleerd, geen communicatie met iemand, iedereen denkend dat je gek bent – natuurlijk zal zijn wil om te leven verdwijnen.

Hij kromp ineen en stierf. En het is vreemd dat na zijn dood zijn werk bleef waar hij het had verlaten. Het heeft enorme potentie. Het moet ontwikkeld worden en het moet ontwikkeld worden in samenwerking met tantra.

Ik noem Wilhelm Reich een moderne tantrameester, ofschoon hij zich dat niet bewust was.

Misschien dat hij in vroegere levens de geheimen van tantra gekend heeft – want zijn werk bevat de geheimen van tantra.

Je zult niet geloven dat er in India ooit, tweeduizend jaar geleden, tweeduizend volgelingen van een speciale tantragroep waren. Ze leefden naakt. De paren droegen samen één kledingstuk, gewoon een los omhulsel rondom hen beiden, gemaakt van een speciaal soort zijde die de straling van elk soort energie verhinderde om in of uit te gaan. Ze gingen bedelen of wat ze ook deden maar ze bleven samen, naakt, in hun omhulsel. Ze waren een groot experiment aan het doen, van het samensmelten en vermengen van de vrouwelijke en de mannelijke bio-energie. Precies het samenkomen van deze bio- elektriciteit kan je helpen diep in meditatie te gaan zonder veel inspanning te verliezen in het vechten met je gedachten. Er waren honderdduizend paren en Radja Bhoj, de koning in die dagen, was zo woedend – “Dit vernietigt onze hele moraliteit, dit zal onze kinderen bederven. Kinderen zullen het zien en ze zullen vragen, wat voort soort mensen zijn dit? – Naakt in een kledingstuk.... Deze mensen zullen onze hele religie en traditie besmetten.”

Bhoj besloot hen allen te doden. Duizend paren – dat houdt in tweeduizend mensen – werden over heel het land gedood, levend verbrand. Niet een enkel stel werd in leven gelaten; hun literatuur werd verbrand, hun tempels werden verbrand. Nooit tevoren of nadien is een traditie zo grof vernietigd, zo onmenselijk vernield.

Maar als je het onderwerp seks aansnijdt, erger je onmiddellijk al de mensen die aan de macht zijn want niemand die aan de macht is wenst dat mensen optimaal hun seksualiteit beleven. Ze willen dat je seksueel minimaal leeft omdat ze je bij het minimum als slaaf kunnen gebruiken. Bij het maximum ben je zo krachtig, je bent zo intelligent – je bent een rots en je kunt niet vernietigd worden. Wie ook probeert je te vernietigen zal zelf vernietigd worden.

Wilhelm Reich zal een hernieuwde belangstelling krijgen want wat hij deed was absoluut wetenschappelijk. Geen Christendom kan het verhinderen, geen regering kan het tegenhouden. En misschien....

Ik heb zoveel sannyasins die opgeleid zijn in psychologie, in analytische psychologie en andere scholen – misschien beginnen een paar van mijn sannyasins te werken op Wilhelm Reich. Hij behoort bij ons. Ik geef hem postuum sannyas.