

## INGEZONDEN BRIEF 1

### Happinez Osho: een goede goeroe of een charlatan? Wat denk jij

CATEGORIE **PERSOONLIJKE GROEI** TEKST **HENK VAN STRATEN**

Graag wil ik nog iets toevoegen aan Henk van Straten's sympathieke artikel over Osho dat in de Netflix-documentaire niet tot uiting komt.

Het conflict tussen de sannyasins en de 40 inwoners van het gehucht Antelope had twee oorzaken: ten eerste kregen de nieuwkomers geen toestemming om op de verlaten ranch die ze in 1981 hadden gekocht, die 25 kilometer verderop midden in de bergen lag, de stad Rajneeshpuram te bouwen. Ze begonnen daar tóch mee en werden jaren later – toen het drama helemaal achter de rug was – daarin uiteindelijk ook in het gelijk gesteld. Maar in de beginjaren moesten ze Antelope noodgedwongen als uitvalsbasis kiezen. Zo waren de sannyasins en Antelope tot elkaar veroordeeld. De dorpingen voelden zich – heel begrijpelijk – overspoeld. Ten tweede was er al vóór hun aankomst via de media veel stemming gemaakt tegen Osho. Dat maakte het allemaal nog erger.

Wanneer Rajneeshpuram wél meteen stadsrechten had gekregen, was de geschiedenis vermoedelijk heel anders gelopen. Osho en zijn sannyasins wilden zich aan niemand opdringen, maar ongestoord midden in de ongerepte natuur een groot spiritueel en ecologisch experiment opzetten. Ik heb er drie keer een prachtige zomervakantie doorgebracht. Daar heb ik Osho voor het eerst meegemaakt, en voor de goede orde: hij zat altijd zelf achter het stuur!

Frank Cliné (Swami Anand Frank)

## INGEZONDEN BRIEF 2

### Happinez Osho, de provo-goeroe

CATEGORIE **SPIRITUALITEIT**

Met plezier heb ik het redactioneel artikel over Osho, de provo-goeroe gelezen. Het raakt m.i. de kern van zijn levensmissie: alles doen om de mensheid wakker te schudden. Dat komt ook tot uiting in de titels die hij voor zijn vele boeken koos. Een mooie vind ik bijvoorbeeld: 'Your Answers Questioned'. Leestip! [www.oshoboeken-besproken.nl/engelse-oshoboeken-5/engelse-oshoboeken-8/your-answers-questioned/](http://www.oshoboeken-besproken.nl/engelse-oshoboeken-5/engelse-oshoboeken-8/your-answers-questioned/)

Twee opmerkingen nog.

'Poona' (tegenwoordig Pune) wordt nog steeds veel bezocht en heet Osho International Meditation Resort. Je hoeft beslist geen sannyasin te zijn of te worden om van deze eigentijdse mix van wellness en meditatie te gaan genieten!

Osho propageerde niet het soort seksuele vrijheid dat zijn *dirty minded* critici in gedachten hadden, de seks van de egoïstische losbandigheid. Osho's visie staat voor seks die vrij is van zondebesef. Seks is bij Osho een ander woord voor levensenergie, die, indien met liefdevolle aandacht tot uitdrukking gebracht, kan leiden tot de hoogste vormen van spirituele extase.

Leestip: Tantra, spiritualiteit en seks <http://www.oshoboeken-besproken.nl/nederlandse-oshoboeken-2/nederlandse-oshoboeken-3/tantra-spiritualiteit-en-seks/>

Frank Cliné (Swami Anand Frank)