

'Osho bepleitte meditatie voor iedereen, maar zijn techniek was revolutionair, niet beginnend met stilte, maar met hevige activiteit om ingehouden energie en emoties vrij te geven, die tot een staat van rust leiden waarin de meditatie kan bloeien. ... Dit is een ideale plaats voor mensen om zeer vele meditaties te leren die hij heeft ontworpen. Er is de zwemmeditatie, de dans- en vechtsportenmeditatie, de rookmeditatie, de loopmeditatie, de ademhalingsmeditatie en de meditatie voor paren.'

Washington Post

'Opmerkelijke boeken.'

Nicholas Mosley, *Daily Telegraph, UK*

'Hij is een goeroe, onbelast door traditie, een verlichte meester die Heidegger en Sartre kon citeren en die verder in technologie, kapitalisme en seks geloofde...'

The Washington Post

'Osho blijft zeer goede spirituele teksten publiceren. Deze over zen zijn direct en grillig. ... Osho heeft een no-mind over zijn commentaren, plotselinge uitbarstingen van inzicht, nieuwe manieren om beelden samen te brengen zodat je het in verrukte verwondering leest. Iedere spirituele leraar die zo'n slechte publiciteit heeft moet zulke verschrikkelijk mooie dingen zeggen. Kom er bij.'

The Book Reader, USA

'Veel onderwerpen van belang voor psychohistorici worden (door Osho) in deze fascinerende reeks besprekingen opgenomen - van esoterische onderwerpen tot vertrouwdere onderwerpen zoals seks, kinderen grootbrengen en de plaats van de mind in het begrijpen van de wereld.'

The Journal of Psychohistory, USA

'Osho is één van de invloedrijkste geestelijke leraren van de tweede helft van de 20ste eeuw en vele duizenden mensen -- van alle leeftijden, van alle landen en alle geestelijke achtergronden -- zijn geïnspireerd door de eenvoud en de directheid van zijn onderwijs.'

Penguin Books

'In dit deel brengt Osho Bodhidharma naar moderne gevoeligheden, maar op een eigentijdse en interessante manier. Bijna 400 fascinerende intelligente pagina's van vragen en antwoorden, lezingen, geschriften, enz. Een revolutionaire, eigentijdse, volkomen oneerbiedige weg naar de geest.'

The Book Reader, USA

'Oneerbiedig, wijs, humoristisch, gek en uiteindelijk zeer gezond.'

The Book Reader, USA

'Je léést Osho niet, je definieert jezelf.'

The Book Reader, USA

'De positie van Osho als belangrijke mysticus en filosoof wordt internationaal door een lawine van publicaties ondersteund . Zijn werk is om alle grote godsdienstige leiders aan de

man te brengen ... Osho 's levendige aanpak: de grappen, de limericks, het vers en de verhalen gecombineerd met traditionele godsdienstige thema's.'

Library Journal, USA

'In een eenvoudig en toch diepgaande taal, wijst de meester Osho op de kunst van „het sterven“ door te leren hoe te leven in het hier en nu, het eeuwige leven.'

Livres Hebdo, France

'Nu de godsdienst enkel een formaliteit is geworden en de brandende berichten van de boeddha's die op aarde zijn geweest tot zuiver formeel geloof degraderen, is de boodschap van Osho, die een dergelijke verblindende hoogte van menselijk bewustzijn door zijn eigen ervaring heeft bereikt, onvergelijklijk in zijn kracht om de schoonheid in onze harten te laten doordringen.'

Boston Club, Japan

'De manier waarop Osho taal gebruikt -- toevallig, provocatief, iconoclastisch -- is werkelijk nieuw.'

Parmita, Buddhist Newsletter, Italy

'Opmerkelijke wijze en duidelijke verhandelingen...een uitstekend, aan te bevelen boek.'

Book Review, De Kaarsvlam

'Een zeer keurig geïllustreerde verzameling van de aforismen van Osho.'

Chicago Review Press, USA

'Hij citeert Jezus, Boeddha, Mahavira, Lao Tse, soefi's en oude zenmeesters met een ontzagwekkend geheugen, hen interpreterend met een frisheid en een directheid alsof zij vandaag spreken, alsof zij jeans droegen.'

Die Zeit, Germany

'Eén van de tien mensen, samen met Gandhi, Nehru en Boeddha, die de bestemming van India hebben veranderd.'

Sunday Mid-day, India

'Hij wilde eenvoudig Osho worden genoemd, omdat Osho een geluid is dat heelt en ons aan de oceaan met zijn oneindige wijsheid en mysterie herinnert.

In feite is Osho de grootste goeroe van onze eeuw. Net als Gandhi had hij een commune in India. De commune van Osho in Pune, bestaat nog en door meer dan 100.000 mensen elk jaar bezocht. Osho stierf in 1990 op de leeftijd van 59, maar voor alle mensen die dicht bij hem komen blijft zijn geest liefde, bewustzijn, en vreugde inspireren.'

Vera, Italy

'Osho probeert niet om informatie te leveren, maar een waarheid die bewuste gedachtes voorbij gaat en dat alles er toe behoort, net zoals de belangrijkste activiteiten van mensen de mind voorbij gaan.'

Bernard Levin, The Times, UK

'Dit is een mooi deel over inzichten, elegant en tactvol gerangschikt; korte selecties van citaten om de bergen, de bamboespruiten, de wolken in te vullen.'

The Book Reader, USA

'Eén van de grote heilige spirituele meesters van vandaag, Osho is de persoon die het duidelijkst over de rol van energie uitbreiding en het vervullen van het bewustzijn van mensen spreekt. Het boek behandelt volledig de kracht van energie.'

Gabriel Rosenstock, Comhar, *Irish Book Review*

'Osho heeft de capaciteit om esoterie te maken tot iets om onmiddellijk een beroep op te doen en laat het volkomen duidelijk zijn.'

< em>Meditation Magazine, Canada

'Osho is een grondig moderne mens en net zo veel op de hoogte met Marx en Engels en humanistische psychologie als met de mystieke tradities van het Oosten. Hij gebruikt namelijk Marx en Maslov, Plato en Heidegger, Freud en Beckett en Lenny Bruce, de grappen van de Playboy evenals zen- en soefiverhalen, om door het vertellen kritiek te leveren op politieke en godsdienstige, psychologische en seksuele orthodoxe ideeën.'

James Gordon *Washington Post, USA*

'Zonder twijfel de meest geïnspireerde, de meest geletterde en de meest diep geïnformeerde spreker die ik ooit heb gehoord. Alles wat zegt hij in zijn levensbeschouwing heeft de onmiskenbare klank van waarheid: een nieuwe ervaring.'

Jean Lyell, *Vogue, UK*

'Osho kon zijn publiek in trance houden , anekdotes aan elkaar breien die van diverse bronnen komen.'

SundayMail , India

'Met Osho als gids kan tantra je een nieuw perspectief geven, een nieuwe manier om naar jezelf en een nieuw leven te kijken, een nieuwe manier om te leven in harmonie met het bestaan...want voor tantra hoef je geen intellectueel te zijn, het is zuivere ervaring.'

Penguin Books

'Osho is een levende meester die is gestorven. Zijn woorden zetten normale ideeën op zijn kop en als hij niet dwars door jou heen de goddelijke leegte kan bereiken, goed... pech gehad. Osho is absoluut in leven , een levende vorm van *shaking*.'

The Book reader, USA

'Ik ken geen andere meester die zo universeel werkt als hij.'

Esotera, Germany

'Dit is één van de fundamentele werken bij het kennen van jezelf en de wereld. De commentaren van Osho zijn echt uniek.'

Corriere DE La Serra, Italy

'Door de lezingen van Osho loopt een gouden draad van fonkelende humor.'

Vogue, UK

'De toespraken van Osho stromen. Het is niet het „wat“ maar het „hoe“ dat jou vangt.'

Bunte, Germany

'Als vroegere orthodoxe christen, had ik een voortdurend gevoel van zowel vreugde als vrees bij deze nieuwe mogelijkheid om dichterbij Jezus te komen. De twijfel en het vertrouwen trokken me in twee richtingen, en tenslotte hield ik van de woorden van deze Indiase Meester en zijn kijk op Jezus.'

Glenn Moyer, Yoga Journal, USA

'In deze vijf-delen reeks over Zen, is Osho in topvorm. Hij spreekt over Gurdjieff, Gertrude Stein, drugs, Aldous Huxley, en alles dat er verder onder de zon is.'

The Book Reader, USA

'Er zijn veel lezers van zijn boeken in Japan. Wat voor Osho speciaal is is dat hij durft om verklaringen af te leggen over onderwerpen die met de maatschappij verwant zijn, onderwerpen die de oude zenmeesters probeerden te vermijden.'

Zen Bunka, Japan

'Osho levert zijn theses met humor en schitterende retorische zelfgenoegzaamheid, inderdaad, maar met een ironie die feitelijk verbetert en stimuleert.'

Der Spiegel, Germany

'Maar wie was deze man die deze jonge mensen in verrukking bracht en hen leerde hoe ze van al hun conditioneringen kunnen afkomen-- politiek, godsdienstig en familiaal -- zonder hen enig nieuw geloof te geven?

... Zijn kennis van het Westen was net zo formidabel als zijn kennis van het Oosten. Van Boeddha tot Jezus, van Heraclitus tot Marx, van de Indiase mysticus Tilopa tot Jung, van zen tot soefi's, van yoga tot tantra, hij wijst op de sterke punten en de zwakheden van elke doctrine.... [Hij] was de Meester die geen oplossingen geeft, maar simpel een ruimte creëert om de waanzin los te laten die wordt veroorzaakt door een leven waarin het lichaam, de mind, het 'zijn' en de ziel niet met elkaar verbonden zijn...Net als Socrates werd hij [Osho] beschouwd als vernietiger van de moraal van jonge mensen, zoals alle ware filosofen vernietigde hij een geloofssysteem dat slechts bedroefdheid, geen vreugde veroorzaakt. Zijn grootheid was dat hij geen oplossingen, slechts hulpmiddelen aan mensen gaf om te realiseren... Als we het hebben over India herinneren we ons niet vaak het India waar meditatie en 'naar binnen kijken' prioriteiten zijn - Osho laat zien dat deze prioriteiten niet slechts behoren tot de dagen van Boeddha, maar ook een deel zijn van ons huidige leven. '

Elle, Italy 1997

'Dit is het bericht: Osho belooft dat door meditatie iedereen Boeddha kan worden. Met welke middelen je kan worden 'wakker' gemaakt, bewust wordt van jezelf en van het geheim van het leven; en dus, als je niet meer lijdt aan wat dan ook je de uiteindelijke vrede vindt. Dit is Zen-onderwijs, maar met iets meer.'

Vera, Italy

'Twee andere meditatietechnieken die in steeds meer groepen en seminaries worden beoefend zijn vrij nieuw. De „Dynamische Meditatie“ en een schuddende meditatie met de enigszins esoterische naam de „Kundalini Meditatie“ (heeft niets met Yoga Kundalini te maken). Deze meditaties zijn gecreëerd door de Indiase mysticus Osho.'

Halsa, Sweden

'Wat overblijft is het onderwijs van Osho over het leven als „Zorba de Boeddha,“ zo vrij te zijn als Alexis Zorba en zo bewust als Boeddha. Duidelijk is dat met de cocktail van Osho een mengsel van godsdienstige wetenschap, filosofie, psychologie en meditatie, in overeenstemming is met de 'Zeitgeist' aan het eind van het millennium. ... Osho brak met sociale taboes, rammelde met ideologieën, morele meningen en met het beeld van geëerbiedigde politieke en godsdienstige leiders zoals Gandhi of Moeder Teresa.'

Facts Magazine , Switzerland

'De huidige generatie heeft erkend dat Osho één van de grootste geesten was die door ons land werd geproduceerd. Het zou gepast zijn geweest als het 50ste jaar van de Indiase Onafhankelijkheid door de publicatie van een anthologie van artikelen van Osho om hulde te brengen zou zijn gevierd, om de spirituele erfenis van zijn land duidelijk te maken..'

Mid-Day, Bombay

'Hij was voor religiositeit, niet voor godsdienst en hij was de goeroe van de rijke man, omdat zij na het voldoen aan hun behoeften konden nadenken.'

Times of India

'Voor hen die denken dat Osho de gids is en dat zij zijn aanhangers moeten worden, is er slecht nieuws. De onderworpenheid, het voornaamste voedsel dat de meeste andere goeroes bij het voeden van hun „discipelen" vragen wordt niet aangemoedigd door Osho. Er zijn geen - ismen, slechts denken en zelf-meditatie kunnen je voorbij het verzwelgende en zelfvernietigende bestaan brengen dat Osho bekritiseert.'

The Asian Age, London

'Het samenvatten van de gedachten van een man van wie de geschreven lezingen een volledige boekhandel vult en beweerde dat er wereldwijd 15 miljoen delen zijn verkocht is niet gemakkelijk. Misschien is de kern van Osho's notitie dat het perfecte menselijke wezen het aardse van Zorba de Griek combineert met de transcendentale spiritualiteit van Boeddha.'

L.A. Times

'Wat hij (Osho) zegt is gebed in een grote kracht en vloeibaarheid hebbende taal; hij is één van de opmerkelijkste sprekers die ik ooit heb gehoord, hoewel er geen stukje demagogie in zijn stijl is, geen retorica of pedagogisch gevoel over de inhoud van wat hij zegt....'

Bernard Levin, - The Times, London

'Hier is een goeroe onbelast door traditie, een Verlichte Meester die Heidegger en Sartre kon citeren, en die verder in technologie, kapitalisme en seks geloofde... (Osho) was een briljante spreker.... Eén van zijn lezingen eindigt met een beschrijving van een dauwdruppel

die van een lotusbloemblad afglijdt en door een stroom naar de oceaan wordt gedragen. Het zette vrijwel iedereen in zijn publiek in een alfa-golf toestand om tien uur in de ochtend.’
Francis Fitzgerald (winnaar Pulitzerprijs), *The New Yorker*

‘Vertrekkend van een verscheidenheid van ideologieën en godsdienstige tradities, maar zijn eigen zegel dragend, zijn de lezingen van Osho compromisloos, radicaal, anti-rationeel en wispelturig. Zij nodigen het individu uit zichzelf te bevrijden van alle sociale conditionering: de enige overeenkomst is open en eerlijk te zijn, om van het leven te genieten, om van jezelf te houden.’
The Sunday Times: '1000 Makers of the Twentieth Century'

‘Deze mens fascineert de westelijke elite op een bepaalde manier die niemand anders doet.’
Suddeutsche Zeitung, Germany

‘Het nieuwe van de lezingen van Osho is de aanpassing van Oostelijke geestelijke wijsheid voor het Westelijke publiek. Dit kan het succes van zijn Bijbel, (die als een bestseller in de top tien non-fictie wordt gerangschikt) verklaren.’
La Republicca, Italy

‘Wat Osho over de rechten van de mens heeft te zeggen is verplicht leesvoer voor iedereen die oprecht geïnteresseerd is in menselijk welzijn en vooruitgang, omdat hij de conventionele wijsheid van zijn voetstuk stoot. Iedereen die dit boek leest zal begrijpen waarom zo vele overheden hebben geweigerd om hem toestemming te verlenen om binnen hun grenzen te leven. Wat hij zegt zijn waarheden, dat de politici niet naar mensen kunnen luisteren.. Als er naar Osho werd geluisterd zouden de nationale grenzen verdwijnen en de macht zou uit de handen van de elite en de politici worden gehaald. De viering van het leven, liefde en lachen zou de dominante wijze van het leven op de wereld worden.’
New Frontier, USA

‘Het verhaal van het leven van Osho is fascinerend om te lezen en dit is een goed boek om mee te beginnen.’
The Book Review, India

‘Veronderstel een wereld waar het leven pret is, waar „het spel“ „het werk“ heeft vervangen en waar het creatieve zelf-uitdrukken altijd wordt aangemoedigd. Veronderstel een wereld waar de vreugde en het gelach de norm zijn, waar het leven volledig wordt gevierd en waar de liefde het hoogste ideaal is. Veronderstel de wereld van Osho...’
Spirit Magazine, UK

‘Een stille, spirituele plek om jezelf te vinden... De ruimte van 3.500 vierkante voet op 570 Lexington Avenue wijst op de geest van Osho, die meditatie en zen principes onderwees...’
New York Times

‘Voor mij was het belangrijke feit, dat luid en duidelijk door kwam, dat Osho een zeldzame mysticus was. Hij was een feminist. Het spirituele is onveranderlijk verbonden aan mannen. De vrouwen worden gezien als aanbidders, mannen als zoekers. Osho maakte een eind aan dat alles. Hij realiseerde dat de bevrijding niet slechts van lichaam en mind, maar ook van de

ziel was.'

Farzana Versey, *The Sunday Observer*, January 1996

'Eén van de 10 Mensen die het lot van India hebben veranderd. Osho: Van het bevrijden van de minds van toekomstige generaties tot het kluisteren van godsdienstigheid en conformisme. Hij was een diep spirituele mens die alle godsdiensten aan de kaak stelde.'

Khushwant Singh *Mid-day*, July 1991

'Sommige mensen noemen het „the Buddhafield“ van een verlichte meester. Anderen zeggen dat het de grootste spirituele alleenstaandenclub van de wereld is. Eén ding is zeker: de Osho Internationale Commune, gesticht bijna 25 jaar geleden door Osho, is niet jouw typische Indiase ashram. Een New Age Xanadu die elke dag duizenden bezoekers trekt, een commune is een van- alle-accomodatie-voorziened persoonlijke-groei conglomeraat, die een verbazingwekkende verscheidenheid van klassen en workshops van organisatorische ontwikkeling tot tantrische seks aanbiedt. En als de cursussen u niet interesseren, kunt u uw dagen stoeiend doorbrengen in het zwembad, de sauna, de hoven „zennis“, en bistro van de Club Meditatie van de commune.'

Anne Cushman en Jerry Jones, *Yoga Journal*, June 1998

'De Osho Commune, die in 1974 werd opgericht, zegt het grootste groeicentrum van de wereld voor meditatie en geestelijke groei te zijn. Het trekt meer dan drie percent van alle buitenlandse toeristen naar India aan - meer dan de Taj Mahal - en is de meest bezochte bestemming in het land. In januari trokken de vieringen van de zevende sterfdag van de stichter Osho een record aantal bezoekers aan.. De aanhangers van Osho staan erop dat hij „slechts zijn lichaam verliet“. De inscriptie bij zijn as luidt: „OSHO: Nooit Geboren, Nooit Gestorven; bezocht slechts deze aarde tussen 11 Dec., 1931 en 19 Januari, 1990.,, Voor wie nooit geboren is had hij zeker een massief effect op de wereld.'

Emma Levine, *Asia Magazine*

'Osho International Commune is een soort spiritueel park -- de grootste meditatiecommune van de wereld. Elk jaar bezoeken duizenden mensen deze luxueuze commune... '

'Een zeer comfortabel paradijs waar u met low-budget hotels in de directe buurt en zeer goed voedsel in de Commune, met vrije meditaties kunt verblijven...

De atmosfeer is werkelijk als een sprookje. Een paradijs waar u al uw emotionele, lichamelijke en geestelijke behoeften ontmoet. Ik kan iedereen adviseren om het voor een paar dagen te bezoeken en rond te lopen in die mooie tuin waar iedereen vriendelijk is.'

Elle, Holland

'Er komen steeds meer zogenaamde meditatietoeristen. Dit zijn advocaten en artsen, evenals leraren, politiemannen en huisvrouwen. Sommigen zijn sannyasin, de meesten van hen in feite niet. Ze worden allemaal aangetrokken door wat de nieuwe ashram aan te bieden heeft. Met een mengsel van spiritualiteit en vakantiecamp kan men ervaren hoe de ziel in evenwicht te houden.'

Bild am Sonntag, Germany

'De commune in Poona is de grootste toeristentrekpleister in India, slechts tweede na de Taj Mahal.'

Brigitte, Germany

'Zij hebben piramides van marmer en een oorspronkelijke zentuin geconstrueerd. Duizenden mannen en vrouwen komen elke dag door de poort, ze komen van Europa, Amerika, Australië, en Japan.'

Wall Street Journal, USA

'De Osho International Commune heeft een overweldigend landschap, een uitzicht van murmelende stroompjes, bochtige paadjes en stille, schaduwrijke hoeken ideaal voor het mediteren gecreëerd. Het is een bewonderenswaardige poging om een onafhankelijk ecosysteem te maken en het kan de enige gemeenschap in India zijn waar het leidingwater voor vreemdelingen totaal veilig is om te drinken. Het resort is vlekkeloos... '

Conde Nast Traveler, USA